



't Paperke

BLAD DER PSYCHO EN PEDA – september 2017

EERSTE BACHELOR EDITIE

By Spriet & Spruyt

Voorwoord

Spriet en Spruyt zijn terug! Na een zeer lange en deugdoende vakantie zijn we er weer met ons allernieuwste Paperke.

Allereerst zouden we willen beginnen met het verwelkomen van de nieuwe psycho en peda studenten. Spriet en Spruyt wensen jullie alvast heel veel succes met jullie studentencarrière aan de FPPW. Om jullie al een duwtje in de goede richting te geven is dit Paperke speciaal tot jullie gericht!

“Wat is 't Paperke? Wie zijn Spriet en Spruyt?”



Wij zijn Alexander Spriet en Steije Spruyt, scriptoren bij VPPK en schrijvers van 't Paperke, het faculteitsmagazine. Het komende academiejaar zijn wij en 't Paperke verantwoordelijk voor jullie animatie tijdens saaie lessen en lichten we jullie in over veranderingen op de faculteit of nieuwtjes bij de VPPK.

Zoals reeds gezegd is dit Paperke gericht tot jullie, eerstejaars, en proberen wij met deze editie een antwoord te geven op de logische vragen die zich stellen in het begin van dat eerste jaar. Daarnaast willen we jullie ook enkele handige tips geven over het Gentse studentenleven.

Veel leesplezier!

Xoxo Spriet & Spruyt



Gay agenda

Durf denken	p.5
Een A tot Z voor de dutsen	p.8
- Bib FPPW en studie	p.9
- Cantus	p.10
- Eerste bach weekend	p.11
- Experimentrix	p.12
- FDO	p.13
- GUSB	p.15
- IFK	p.16
- Ledeganck	p.18
- Minerva	p.19
- Openingsfuif VPPK	p.20
- Overpoort	p.21
- Permanenties	p.28
- PPSR	p.28
- Studiementorwandeling	p.29
- Studentenrestaurants	p.31
- Fietsambassade	p.32
- UFO	p.33
- VPPK Praesidium	p.34
10 random uitgaanstips	p.37
Biecht: Het Tomorrowlandavontuur van Glitterboy	p.39
Slotwoord	P.51

Durf Denken!



Naar de slogan van Ugent willen we in elk Paperke de studenten tot denken aanzetten want neen, dat doen we nooit genoeg. Daarom gaan we op zoek naar controversiële thema's die daar bij kunnen helpen!

THE DANK MEMES GANG

Wat is het? The Dank Memes gang is een groep op Facebook met op dit moment al meer dan 400.000 leden. Op de groep worden memes gepost, niet zomaar memes zoals op 9GAG, maar erge, donkere, racistische en gewoon grove memes. Is dit een probleem? Het is een gesloten groep, dus niemand buiten de groep kan

de memes zien. Onschuldig zou je denken? Wel, niet iedereen is daar mee akkoord.

Stel je eens voor dat een kind van 10-12 jaar voor het eerst Facebook aanmaakt, vervolgens wordt hij/ zij toegevoegd tot The Dank Memes Gang en heel zijn/ haar jeugd ziet die persoon deze memes op FB verschijnen en misschien zijn/ haar vrienden ook. Dit moet ongetwijfeld wel een invloed hebben op zijn/ haar mentaliteit en hoe deze persoon anderen en de wereld gaat bekijken. Als je kijkt naar de aard van de memes, dan denk ik niet dat het een erg positieve invloed kan hebben.



Dus wat is het? Een onschuldige groep voor mensen met een donkere humor of is het een begin van een nieuwe gedachtegang?

Ik zit zelf nu al een paar maanden in deze groep en ik heb al gemerkt dat ik de meeste memes niet eens meer zo shockerend vind. Zou mijn grens nu al verlegd zijn? Of misschien zijn de memes op zich gewoon minder dank geworden?

Het blijft een open discussie. Zit jij in deze groep? Heb je bedenkingen/ aanvullingen/ andere gedachten over dit onderwerp? Aarzel dan zeker niet om jouw mening te posten op onze Facebook pagina: 't Paperke.

EDIT: De Dank Memes Gang is verwijderd van Facebook, een persoon had de pagina gerapporteerd en is bij nader inzien dan ook verwijderd. De persoon zelf is gekend en heeft naar zeggen al verschillende doodsbedreigingen gekregen. Er zijn verschillende nieuwe groepen opgestart met als tot nu toe de meest bekende: Dank Memes Gang Remastered. Deze nieuwe groep van amper een week oud heeft al 40.000 leden.

EEN A TOT Z

VOOR DE DUTSEN

Als nieuwkomer op de faculteit is niet alles meteen even duidelijk. Waar moet ik zijn? Wat moet ik doen? Hoe moet ik dat aanpakken en bij wie kan in terecht? Allemaal vragen die de gemiddelde duts zich stelt wanneer hij hier wordt binnengesmeten.

Daarom hebben wij (Spriet en Spruyt) naar gewoonte een kort lijstje gemaakt met de belangrijkste weetjes en feitjes voor de nieuwe student, natuurlijk op alfabetische volgorde.

Bib fppw en Studie

De bibliotheek van onze faculteit is een handig toevluchtsoord als studeren op kot of thuis echt even niet lukt. Omdat samen studeren veel positieve effecten heeft wordt in deze stimulerende omgeving ook de “**Start to blok**” gehouden. Op deze namiddagen, verspreid over het jaar, nodigt onze **Studie Phaedra** jullie uit in de bib om collectief cursussen te versliden, natuurlijk vergezeld van genoeg pauzes, hapjes en drankjes.

Start to blok wordt gewoonlijk aangekondigd door een evenement op facebook dus hou dit zeker in de gaten;)



Cantus

Volgens Wikipedia wordt met cantus (Latijn voor zang; meervoud: cantus) bedoeld op “**een studentikoos zang- en drinkfestijn. Een cantor is hier een voorzanger. Het hoofddoel van een cantus blijft het verbroederen, beter leren kennen van medestudenten aan de hand van samenzang, en het delen van een glas.**” En dit is (wikipedia kennende) zeer accuraat!

In lesweek 4 organiseert VPPK ook een **cantus voor dummies**. Hier zijn alle eerste Bachelors psycho en peda welkom om met ons mee te cantussen, zie het als een soort van “proevertje”. De Dummie-cantus wordt gehouden in de Delta, meer informatie zal nog volgen via facebook en aankondigingen.



Eerste bach weekend



1STE BACHELOR WEEKEND

6-8 OKTOBER

INSCHRIJVEN VIA EXCURSIE@VPPK.BE

OPROEP VAN HET PR-TEAM

Hallo het Pr-team hier! Het eerste bachweekend zit er weer aan te komen. Sommige enthousiastelingen hebben zich al ingeschreven, maar anderen twijfelen misschien nog. Daar is geen reden voor. Het eerste bachweekend is de perfecte gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, dus alleen komen is zeker geen probleem. Wij voorzien tal van leuke activiteiten zoals originele kennismakingsspelletjes, quiz, casino-avond en de gelegenheid om eens goed los te gaan. Dit alles aan de voordelige prijs van 40 euro (vervoer, eten en drinken inbegrepen). Voor meer info kan je terecht op het facebookevenement. Hopelijk zien we je dan!

Xoxo team Pr

Experimentrix

Voor enkele vakken bij de eerste bachelor zullen jullie moeten deelnemen aan experimenten. Geen nood! Ze



gaan je niet inspuiten met vreemde middelen, of opsluiten in een gevangenis voor een maand! Dit zijn korte, onschadelijke, en vaak leuke psychologische experimenten op de faculteit. Je moet je inschrijven via de website “Experimentrix”, toegankelijk via Minerva. Hier heb je de keuze uit

verschillende creditexperimenten en betaalde experimenten. De naam zelf zegt veel, deelname aan creditexperimenten leveren jou een credit op, deelname aan een betaald experiment levert je een geldelijke beloning op. (Meer uitleg over experimentrix volgt in de eerste lesweek)

FDO

Of de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning. Binnen deze overkoepelende dienst wordt samengewerkt tussen de volgende clusters:

- Kwaliteitszorg en innovatie
- Onderwijsaanbod
- Monitoraat
- FSA

Monitoraat

Deze dienst bestaat uit studie- en trajectbegeleiders. De **studiebegeleiders** zijn het aanspreekpunt voor al je vragen over **studieaanpak** (methode, planning...), zowel voor studenten uit de eerste bachelor als voor hogerejaars. Dit doen ze door tal van activiteiten te organiseren: Spreekuren, Proefexamens, Sessies Statistiek I, Studeer Wijs! Een 3-delige sessie efficiënter studeren voor studenten 1e bachelor... Alle info over deze activiteiten vind je bij tijd en stond **op Minerva (HMON)**.

Hoe geraak je aan studiebegeleiding? Schrijf je in voor een spreekuur onder Groepen (Minerva). Kan je niet op de voorgestelde momenten? Stuur een mailtje met daarin de dagen en uren waarop je beschikbaar bent (Studiebegeleiding.PP@UGent.be).

De **trajectbegeleiders** helpen je met al je vragen over **je studietraject en -voortgang**. Ze begeleiden en informeren je bij vragen over bijvoorbeeld je leerkrediet, een geïndividualiseerd traject (GIT), de combinatie werken en studeren, de aanvraag voor een bijzonder statuut,...

Hoe geraak je aan trajectbegeleiding? Stuur je beschikbaarheden door via mail (Trajectbegeleiding.PP@UGent.be). Je kan uiteraard ook je vragen stellen via mail of telefonisch.

FSA

Of de Facultaire Studentenadministratie behoort tot de diensten van het FDO en hier kan je terecht voor zaken zoals deliberaties, puntenlijsten, creditbewijzen, de stand van je leerkrediet, lessenroosters, ... kortom alles dat te maken heeft met examens en je curriculum. Ook voor problemen zoals ziekte bij een examen kan je hier een bezoekje brengen. Hier horen we jaarlijks veel vragen over dus bij deze weet je waar je moet zijn.

De FDO voor onze faculteit bevindt zich op het gelijkvloers van Dunant 2 (links bij het binnenkomen via de hoofdingang, **lokaal 100.003**).

GUSB

Of het **Universitair Sportcentrum Gent** bevindt zich recht naast onze faculteit en huist verschillende sportfaciliteiten zoals meerdere sporthallen en een zwembad, uitgerust voor allerlei sport-activiteiten. Bovendien kunnen studenten aan de Ugent zich er voor een spotprijsje uitleven. Geen excuus dus voor de luiertikken onder ons want het is letterlijk de straat oversteken. Een verkwikkende duik na een les erfelijkheidsleer is aangeraden en doet best deugd.



Niet zo into in je eentje sporten? Geen nood! Elke woensdag doet VPPK een rondje rond de watersportbaan met “**VPPK goes running**”. Verzamelen doe je om 19u aan de hoofdingang van de faculteit en je houdt er zowel een sportieve als sociale ervaring aan over.

IFK

Het IFK is een sportkampioenschap met verschillende faculteitskringen die het gedurende het hele academiejaar door tegen elkaar opnemen in verschillende sporttakken waarbij ze de eer van hun faculteit hoog proberen te houden. Door wedstrijden te winnen en zo ver mogelijk te geraken in het toernooi, kan iedere faculteitskring punten scoren om op die manier zo hoog mogelijk te eindigen in het eindklassement op het einde van het jaar.

Het VPPK doet hieraan dus ook mee als vertegenwoordiger van de FPPW. Vorig jaar eindigden we op een mooie 7de plaats van de 19 kringen, dit jaar gaan we voor de top 5!

Zo goed als iedere maandag- en woensdagavond worden er wedstrijden gespeeld tegen andere faculteitskringen in een bepaalde sporttak. De sporten die voor zowel dames en heren (tenzij anders vermeld) in de loop van het jaar aan bod komen zijn : basketbal, veldvoetbal (enkel heren), minivoetbal, volleybal, veldloop, zwemmen, badminton (enkel en dubbel), judo, tafeltennis en rugby (gemengd). Een ruim aanbod dus! De wedstrijden gaan (met uitzondering van veldvoetbal) door in het **GUSB**, de universitaire sporthal aan de watersportlaan, vlakbij onze faculteit. Met andere woorden, het thuisvoordeel hebben we al... 😊

Wat we weliswaar nog missen zijn sporters en supporters, en daarvoor richten we ons tot jou!

Kan jij een beetje uit de voeten in één van deze sporten en heb je interesse om de kleuren van je faculteit te verdedigen? Twijfel dan zeker niet en contacteer ons! Dit kan op verschillende manieren: spreek ons (Dario Goeman, Alex Vyncke of Ann-Sophie Onyn) eventjes persoonlijk aan, stuur een mailtje te naar **sport@vppk.be** of stuur een berichtje naar onze **facebookpagina 'VPPK Sport'**. Wees gerust, je hoeft geen natuurtalent te zijn om mee te spelen! We werken niet met selecties of iets dergelijks, iedereen is welkom! Na de wedstrijd kan je uiteraard rekenen op een hapje en een drankje en gezellig napraten met je medespelers en supporters.

De speeldata per sporttak zullen steeds op tijd aangekondigd worden in de lessen, maar als je niet zo'n voorbeeldstudent bent, kan je steeds ook onze facebookpagina volgen waar we je voortdurend op de hoogte houden. (Let wel op dat je specifiek naar 'VPPK Sport' zoekt, niet enkel 'VPPK') Bovendien delen we binnenkort foldertjes rond met alle data van de eerste speelrondes, hou het dus in de gaten! Ben je niet zo'n fervent sporter, maar wil je wel eens komen kijken naar een wedstrijd? Twijfel niet en kom zeker eens langs om te supporteren voor je faculteit, dat is minstens even waardevol!

Heb je nog vragen of ben je overtuigd om eens mee te spelen? Laat het ons maar weten en dan geven we jullie de info die je

nodig hebt 😊

Hopelijk tot binnenkort!

Sportieve groetjes,

Dario, Alex & Ann-Sophie

Ledeganck

Sommige college's voor de eerste bachelor worden niet gegeven op onze faculteit maar aan de Ledeganck. Dit is waarschijnlijk een manier van de Ugent om ons sportief te krijgen en dus laten ze ons maar die berg genaamd 'Gent' beklimmen. Bevindt je naam zich ergens in de tweede helft van het alfabet? Dan is de kans zeer groot dat je voor het merendeel van je examens in de Ledeganck zit.



De Ledeganck is onderdeel van de faculteit Wetenschappen en is te vinden in de K.L. Ledeganckstraat 8.

Minerva

Minerva, de godin van de wijsheid en oorlog maar nog beter bekend onder de student als de meest bezochte site uit je studiecarière. Hier vind je al het lesmateriaal,



cursussen, en informatie die nodig zijn/is voor je opleiding. Ook worden hier allerhande zaken aangekondigd door de proffen en de facultaire diensten dus hou Minerva zeker in de gaten. **Voor de eerstejaars is het ook handig om te weten dat de inschrijvingen voor oefensessies ook via Minerva gebeuren.**

Openingsfuif VPPK

Op woensdag 11 oktober organiseert VPPK haar openingsfuif in de Vooruit in Gent en dit semester beloofd het weer een knallertje te worden. Zoals elk semester volgt de openingsfuif een thema.

"Don't be mistaken and do not misunderstand, this, is in fact Wonderland!"



Beste Psycholoogjes, Pedagoogjes, sympathisanten en andere Wonderlandgangers!

Het is zover, dé Openingsfuif van VPPK. Benieuwd hoe wij er een spetterend feestje van maken? Kom dan zeker 11 oktober langs in De Vooruit. Smeer alvast jullie beentjes in, haal jullie beste dansmoves naar boven en beleef de avond van jullie leven! We're all mad here!

Overpoort

Good old Overpoort. Dit centrum van het studentenleven van Gent is iconisch voor zijn talrijke danscafé's, frituren en pitazaken en dit allemaal in één straat. De kans dat je hier wel eens komt in je studentencarrière is meer dan reëel en een flinke aanrader.



X OVERPOORT-GENT

!INTERMEZZO!

Als toekomstig uitgaansmens in Overpoort moet je weten dat...

**... de legendarische geur van Overpoort een
combo is van bier, kots en tienerzweet.**



**... het feest er pas echt losbarst na
middernacht.**

Tja... voor 12u is het maar triestig...



... je best op voorhand geld afhaalt (maar wij raden aan niet te veel) want in de buurt van Overpoort is er geen bankautomaat in zicht.



... uitgaan op Chrysostemos (100 dagen) echt volledig op eigen risico is. Al die kindjes...



...er amper vestiaires zijn. Dus hoe koud het ook is, laat please die jas thuis!



... het er overall snikheet is. Nog een reden om die winterjas achterwege te laten!



... je zeer gemakkelijk je vrienden kan kwijtspelen.



... je ondanks dat verlies aan maatjes toch wel heel veel nieuwe mensen leert kennen.

Forecast for Midsummer

Fun, tipsy and
new friends,
with a chance of
really drunk.



someecards
user card

... een nacht Overpoort zonder pita of een
Julientje geen geslaagde nacht Overpoort is!



... ondanks al deze problemen en risico's een
nacht Overpoort het gewoon allemaal waard is!



**KEEP
CALM
AND GO TO
OVERPOORT**

Permanenties

Heb je nog een boek of cursus nodig of wil je wat meer info over opkomende activiteiten? Dan ben je altijd welkom in het VPPK-lokaal op de derde verdieping van de faculteit. (deur te herkennen door de vele affiches)

Vanaf de derde lesweek kan je ons er vinden op **maandag tussen 12u en 14u**, en op **woensdag tussen 13u en 15u**. Dus heb je nog een cursus nodig? Wil je een kaart kopen voor onze geweldige openingsfuif? Of heb je gewoon eens nood aan een goeie babbel? Dan kan je zeker bij ons terecht.

PPSR

Of **De Psychologische en Pedagogische StudentenRaad** wil binnen de eigen faculteit de krachten van de verschillende studentenvertegenwoordigers bundelen en op elkaar afstemmen. Ze wil meteen ook de democratische binding met de basis onderhouden en verbeteren. Binnen de grote groep van de facultaire studentenraden is de PPSR erkend door de overkoepelende Gentse Studentenraad (GSR). Een mondige en georganiseerde studentenvertegenwoordiging heeft in het verleden al

meermaals zijn nut bewezen. Op vraag van studenten werden de openingsuren van de bibliotheek uitgebreid, studenten kunnen hun stem laten horen bij de voorbereiding van programmahervormingen enzovoort. Bij het begin van elk academiejaar wordt bekendgemaakt waar en wanneer de eerste bijeenkomst van de PPSR plaatsvindt. Iedere student van de faculteit



Psychologie en
Pedagogische
Wetenschappen
is - evenals op
alle
vergaderingen
van de PPSR -
van harte
welkom.

Stu diementorwandel ing

Deze activiteit, georganiseerd voor de eerste bachelors psychologie en pedagogie, is een geweldige eerste kennismaking met zowel VPPK als de stad Gent. Op deze wandeling door het historisch centrum word je opgedeeld in groepjes en begeleid door onze commilitonen. De ideale gelegenheid om nieuwe

vrienden te maken en interessante weetjes te ontfutselen bij je gids.

Deze gids, die toevallig ook dezelfde richting als jij volgt wordt dan ook toegewezen als je **mentor**, iemand waar je terecht kan voor academische doeleinden maar ook iemand die je kan inleiden in andere sociale gelegenheden in Gent. Het eindpunt van deze wandeling kan dan ook niets anders zijn dan de Cuba (clubcafé).

De studiementorwandeling wordt gehouden op donderdag 28 september. Verzamelen doen we op de faculteit maar het tijdstip is verschillend voor pedagogie en psychologie:

- De pedagogen verzamelen om 19u00
- De psychologen verzamelen om 19u30

!Een handige tip voor de geïnteresseerden! Zet je fiets alvast in de buurt van Overpoort mocht je nog mee naar de Cuba gaan, zo zit je niet zonder vervoer naar huis of kot (sprekend uit ervaring).

Studentenrestaurant

In de 8 studentenrestaurants verspreid over Gent kunnen jullie dagelijks terecht voor een gezonde en evenwichtige maaltijd. Op de website van Universiteit Gent vind je de weekmenu's per locatie.

Onze resto aan de FPPW vult dagelijks de buikjes van de psycho's en peda's, maar dit enkel 's middags. Wil je later op de dag ook nog een goedkope maaltijd? Dan kan je eens langsgaan bij de Brug, het studentenrestaurant in de Sint- Pietersnieuwstraat.



Fietsambassade

Zit je zonder fiets, is je vorige gestolen of wil je gewoon trendy zijn op zo'n geel fietsje? Dan kan je best eens een bezoekje brengen aan 'De Fietsambassade' op de Kattenberg (vroeger ook beter bekend als studentENmobilititeit). Hier geven ze je de keuze uit verschillende type fietsen die je voor een bepaalde duur kan huren, de prijzen vallen zeer goed mee.

De Fietsambassade is geopend op specifieke tijdstippen:

- Maandag: 9u tot 12u en van 13u tot 16u
- Dinsdag: 12u tot 16u
- Woensdag: 8u tot 12u
- Donderdag: 10u tot 12u en van 13u tot 18.45u (herstelplaats tot 16u)

Bij de Fietsambassade beschikken ze ook over herstellingsdiensten die ook toegankelijk zijn voor studenten die sukkelen met hun eigen fiets. Ook hier ben je met je studentenkaart beter af dan bij de doorsnee fietswinkel MAAR van jou wordt verwacht dat je op deze herstellingsdiensten eerst zelf je fiets probeert te herstellen (wat ook nog eens zeer leerrijk kan

zijn voor velen) en dit natuurlijk onder toezicht van de fietsdeskundigen ter plaatsen.

UFO

Net zoals de Ledeganck is de UFO een locatie buiten onze eigen faculteit waar sommige opleidingsonderdelen worden gegeven. Het beste voorbeeld hiervan is statistiek, door allen begeerd, Maar ook voor (her)examens word je wel eens in de ufo gevraagd. Ok kan je hier terecht voor de studentenadministratie, inschrijvingen, herinschrijvingen etc.



VPPK praesidium

In ons eerste-bacheloralfabet eindigen we uiteraard met een topper, het VPPK praesidium! Deze bende gaan jullie de komende jaren nog veel zien passeren maar een korte introductie kan nooit kwaad ;)



Onder, startend van links: Lana (Schachtentemmer); Jo (Cantor); Ellen (Zedenmeester); Bien (Secretaris); Dimitri en Julie (Feest); Liesje (Praeses); Anso (Vice-Praeses); Phaedra (Studie); Enya (Quaestor); Bram (Boeken); Lies (Excursie)

Boven, startend van links: Dario, Ann-Sophie en Alex (Sport); Spriet en Spruyt (Scriptor); Pauline (Cultuur); Lize, Xavier, Emma en Yenthe (Pr)





Wil jij pikante, grappige en genante verhalen te weten komen over je favoriete of meest gehate presidiumlid? Stem dan nu via de poll die online staat op de VPPK Facebookpagina of de Facebook pagina van 't Paperke op de persoon die je wil zien branden!

Aangezien de meeste van jullie het presidium nog niet echt goed kennen, is het misschien handig om eens te surfen naar de VPPK website (www.VPPK.be). Op deze site staat er een hele boel informatie met onder andere ook ons geliefde presidium! Je kunt er van alles over hen te weten komen: wat is hun favoriete drank? Waar wonen ze? Hoe kun je ze versieren ? en nog veel meer!



10 RANDOM UITGAANSTIPS

1. Schaf jezelf direct een uitgaans-GSM aan, doe je dure nieuwe smartphone niet mee. Gebruik een oude gsm en versteeek je simkaartje telkens je uit gaat. Geloof me!
2. Laat al je kaarten thuis, bankkaart, rijbewijs (als je die hebt natuurlijk), fitness abbonement, gewoon alles. De meeste studenten raken hun portefeuille minstens één keer kwijt. Als dat gebeurt heb je liever dat al je kaarten mooi op je bureau liggen!
3. Doe ook niet te veel geld mee, persoonlijk geef ik bij het uitgaan veel te snel geld uit. Daarom pak ik altijd maar tussen de 5 en 10 euro mee, waardoor ik dus ook niet meer kan uitgeven!
4. Geef je een pré op jouw kot? Vraag voordat je vertrekt aan je vrienden dat ze hun lege flessen mee doen om bij het glas te zetten. De volgende ochtend wil je niet met een kater 10 keer op en af naar lopen!

5. Probeer dit jaar bij je prédrink uit te zoeken hoeveel je moet drinken om juist tipsy genoeg te zijn dat het leuk is, drink ook niet meer! Anders gaat het gewoon downhill.
6. Zoek op het internet of in je vriendenkring naar verschillende leuke drankspelletjes, niets is zo saai om voor de 1000^{ste} keer 'Ik heb nog nooit' te spelen!
7. Weet je dat je op je pré drink eigenlijk al te veel hebt gedronken? Maar je bent een leuk drankspelletje aan het spelen en je moet toch nog meer drinken? Drink dan om het glas of twee glazen, een glas water. Dit kan je leven redden, promise xoxo!
8. Fietslichtjes die makkelijk van je fiets kunnen gehaald worden? Neem ze altijd mee als je je fiets parkeert! Anders zijn ze jammer genoeg bijna met zekerheid gestolen.
9. Probeer je fiets altijd aan een paal of een fietsenrek te sluiten, je fiets gewoon ergens gesloten zetten is nog altijd zeer risky!
10. Als ik nu zelf eens aan al deze tips zou houden, amai mijn leven zou een sprookje zijn. #sorrymama #weeralietskwijt



In elk Paperke plaatsen we een ongelooflijk verhaal dat in onze mailbox is beland. Normaliter zijn deze verhalen afkomstig van schachten, maar aangezien deze er nog niet zijn hebben we voor ons allereerste Paperke van dit academiejaar een biecht gekregen van een anonieme zender.

Meet Glitterboy, een duts die ook eens dacht om naar een festival te gaan...

Het Tomorrowlandavontuur van Glitterboy

Het Tomorrowlandavontuur van Glitterboy

Daar stond ik dan, buiten gesmeten uit Tomorrowland, bandje afgepakt, GSM op 3% + puk code nodig, geblokkeerde bankkaart, geen cash, glitters op mijn kop, kort shortje en een mooi Italiaans hemdje.

Het was rond 10 uur 's avonds, ik had weer eens veel te diep in het glas gekeken en had een black-out van hier tot in Tokio, maar natuurlijk blijft de alcohol niet voor eeuwig werken. Mijn brein genaakte weer op gang en plots drong het tot me door dat ik buiten was gezet zonder bandje. De reden? Geen idee, in mijn achterhoofd zou het gaan rond openbaar plassen. Hoe openbaar? Weer geen idee. Zou dit echt de reden zijn waarom ik ben buiten gegooid? Wie zal het weten.

Soit, mijn avontuur begon. Mijn voornaamste doel was eigenlijk gewoon weer op de camping geraken en te gaan slapen in mijn tent.

Ik ging dus zowat de eerste beste bosjes in en klom over het hek. Natuurlijk had een crewmember me gezien (Ik zat niet meer bij het festival zelf, maar op een gebied waar er alleen crew members bevoegd waren.) en ze vroeg naar mijn bandje. Doordat ik een hemdje aanhad, kon je niet direct zien dat ik geen bandje had, dus ik rolde mijn hemdje op en reageerde "verrast" dat ik geen bandje meer had! Ze zei tegen me dat ik daar niet mocht zijn en stuurde me terug naar de uitgang waar de security zich bevond.



Eenmaal bij de security aangekomen wist ik nog niet wat me te wachten stond, ik was al heel nuchter en probeerde beleefd uit te leggen dat al mijn vrienden nog op het festival waren. Wat ik niet wist, was dat deze security man, de persoon was die mij buiten had gezet. Het moment dat hij zei: "Nu ben je wel een beetje nuchtender eh?", viel mijn frank. Hij begon steeds kwader te worden doordat hij wist dat de enige optie om terug op het terrein te geraken over een hekken te klimmen was. Doordat hij zo kwaad werd, kwamen de andere security guards er bij staan, plots was ik omsingeld door een stuk of 8 van hen. Ze keken me allemaal aan alsof een ik soort monster was. Ik probeerde nog steeds uit te leggen dat ik geen andere keuze had om terug naar het festival/ camping terug te keren. Ze wilden er niets van weten en die ene schreeuwde dat hij me niet terug



moest zien waarbij hij me letterlijk geschopt heeft! AMAl, hoe boos en gefrustreerd ik toen niet was. Ik ben dan natuurlijk maar vlug weg gegaan. Ik zat heel de tijd te denken aan hoe ik ze ging aanklagen, maar ja, het was hun woord tegen het mijne, ik, de zatlap vol glitter. Wie ging mij nu geloven?

Ik was dus rond de omheining van dat crew-gebied aan het lopen tot ik op een gegeven moment drie redelijk verdachte personen zag ijsberen. Ik kwam steeds dichterbij tot op een gegeven moment één van de mannen mij in het Engels aansprak. Hij vroeg of ik ook naar binnen wou sneaken. Hij vertelde dat hij van Venezuela was en hij de andere twee personen net had leren kennen. Het kwam er op neer dat ze helemaal naar hier waren gevlogen zonder ticket met als plan Tomorrowland binnen te sneaken. Ik vertelde hen mijn verhaal waardoor we een groepje van vier vormden.

De plaats waarop ik ze leerde kennen was naast een kleine doorgang in de omheining. We klommen er met vier door, maar op dat moment zagen we in de verte al twee crew members aankomen. Ik verstopte me vlug onder een auto die daar stond geparkeerd, twee van ons gingen vlug weer via de uitgang naar buiten en geen idee waar de vierde

persoon zich verstopt had. Het was alleszins niet de beste plaats, want toen ik de voeten van de crewmembers dichterbij zag komen, zag ik ook de voeten van de vierde persoon. Op dat moment, toen ik daar misstilletjes onder die auto lag, realiseerde ik me wat ik aan het doen was. Het drong eindelijk tot me door dat wat ik aan het doen was echt illegaal was. Wat was ik zelfs aan het doen?! Het gesprek duurde ongeveer 10 minuten dacht ik. De voeten van de crew members gingen weg en de andere voeten gingen weer richting de driehoek.

Op dat moment had ik een keuze, verder gaan en het risico nemen om opnieuw gezien te worden en weer naar de security gebracht te worden, of vlug weer uit die driehoek te ontsnappen. Keuze was snel gemaakt, ik koos voor de driehoek. Net toen ik uit de driehoek kwam, verwachtte ik dat mijn kersvers vriendengroepje daar ergens in de buurt zou zijn. Ik keek naar rechts en wie zie ik, weer een crew member/ security guard. Ik zag aan zijn gezicht dat hij de situatie niet kon schetsen, hij snapte volgens mij niet waarom ik naar buiten ging. Waarom zou iemand naar buiten sluipen? Het komt inderdaad niet logisch over. Terwijl hij daar verbijstend stond te kijken, dacht ik bij mezelf hoe ik dit nu weer het beste zou kunnen uitleggen. Er was echter niets dat ik kon verzinnen,

dus ik ben eigenlijk gewoon keihard weggelopen. Hij achtervolgde me niet, gelukkig!

Op dat moment was ik dus weer op pad langs de omheining, tot ik op een gegeven moment aankwam bij een privé domein vol met paletten en vrachtwagens. Tegelijkertijd ging het vuurwerk van Tomorrowland zelf af en ik kon me dus eindelijk weer eens oriënteren! En ja hoor, om bij het vuurwerk te geraken, moest ik recht door het privé domein gaan. Zo gezegd zo gedaan. Ik klom over de poort en begon tussen de paletten te wandelen/ sluipen. Om de zoveel tijd kwam ik een omheining tegen. Eerst ben ik op een stapel paletten geklommen, dan overgegaan naar een grotere stapel paletten om dan over het hekken te springen. Het tweede hek was iets moeilijker, het was een veel hogere omheining met een soort van ingebouwde deur en met vanboven allemaal pinnen op. Ik zette mijn ene voet op de klink, mijn andere tussen de pinnen en vervolgens mijn eerste voet op de klink aan de andere kant van het hek. Toen sprong ik er heel nonchalant van af en mijn Italiaans hemoede was half gescheurd doordat ik bleef haperen. 😞





Ik nadende het einde van het domein en daarnaast was er eerst een gracht met daarnaast een bos. De gracht was te breed en stond vol netels dus besloot ik de rand van het domein en het bos

te volgen totdat ik een betere ingang vond. Uiteindelijk kwam ik uit op nog een hek, deze keer met twee prikkeldraden erboven. Het was onmogelijk om hier gewoon over te klimmen, totdat ik een reserve-hek op de grond zag liggen. Ik raapte het op en smeed het op de prikkeldraad, waardoor ik als een aapje erover kon klimmen zonder me te bezeren. Daarna was ik gelukkig zo slim om het weer op de grond te gooien, zodat het niet te veel opviel.

Ik kwam daar uit op een klein paadje in het bos, ik volgde het paadje, maar het werd steeds kleiner en kleiner totdat er geen paadje meer was en ik tussen alle netels en dorens in mijn kort shortje aan het wandelen was.

Uiteindelijk kwam ik aan het einde van het bos, ik kon vanaf hier het festival zien! Het enige obstakel tussen mij en het festival was een groot braakliggend gebied dat te stijl was om af te dalen. Ik liep aan de rand van het bos waar ik ondertussen het paadje teruggevonden had. Ik kwam aan bij een minder stijl stukje en vervolgens van de heuvel sliende. Daarna moest ik nog over een paar plassen springen en op dat moment zag ik rechts van mij een stukje regenboog. De camping waarop ik zat had twee ingangen, de zogenaamde rainbows. Ik dacht Yes, ik ben er. Ik kwam bij het hekken aan, en zag dat ik nog over twee hekken moest klimmen om op de camping te geraken! Tussen die twee omheiningen was er een soort van wegje voor de crew members. Ik hoorde een beetje uit te verte een paar crew members praten, dus ik moest oppassen. Na een paar minuten wachten, dacht ik dat het nu mijn kans was. Er kwam niemand voorbij dus over die twee hekken klimmen kon niet verkeerd lopen! Ik klom over het ene hek en op dat moment start er toch wel een gater (soort van wagen/ golfkarretje)?! Ik panikeerde, want ik kon me nergens verstoppen en de gater ging na de bocht recht op me afkomen. Wat deed ik? Ik hield mijn handen voor mijn ogen en draaide me om naar het hek (alsof ze me dan niet zouden zien...).

Op dat moment had ik wel door dat het te laat was en de lichten van het wagentje schenen op me, opnieuw was het een crewmember die vroeg of ik mijn bandje kon laten zien. In die periode dacht ik steeds "wat moet ik doen, wat moet ik zeggen?". Ik schoof opnieuw mijn hemojde naar boven en deed weer alsof ik verrast was dat ik geen bandje meer had. Ik besloot om mij super zat te gedragen aangezien het rond luur was (wanneer het festival gedaan is). Ik brabbelde een beetje: "Regenboog, regenboog, bandje, kwijt, regenboog", met een beetje geluk zouden ze denken dat ik gewoon te zat was en verkeerd ben gelopen. Ze vroegen me een paar keer vanwaar ik kwam en in wees telkens gewoon opnieuw naar de regenboog. Ze vroegen me uiteindelijk om het paadje te verlaten. Ik ging dus richting de uitgang waarbij ze me op een afstandje met hun wagentje achtervolgden. Na een bocht zag ik bij de ingang weer twee crew members zitten. (ik zei dat ik vanuit die richting kwam, dus het kon niet zijn dat zij mij niet gezien zouden hebben) Ik begon dus sneller te wandelen en maakte me zo snel mogelijk uit te voeten. Op dat moment hoorde ik de mensen uit het wagentje, de wachters op hun voeten geven doordat ze mij zomaar hadden binnen laten wandelen (wat dus niet waar was) (PS: Sorry!).



Ik kwam dus bij de ingang en vertelde daar dat ik mijn bandje was kwijtgeraakt (de bandjes waren totaal niet stevig vast, dus dat gebeurde wel regelmatig en was dus niet zo abnormal). Ze vertelden me dat ik

aan de verkeerde regenboog was en ik helemaal naar de andere ingang zou moeten gaan (wat echt super ver is!). Ik trok een fake smile en zei dat ik dat ging doen (NOT). Ik vertrok via de weg die me ze hadden uitgelegd, maar al snel zag ik dat er na een gigantisch maisveld de andere kant van de camping was, met dus maar één omheining! Ik ging vlug door de mais en liep naar het hek. Ik keek erdoor en wachtte een beetje af en zag niemand aankwam. Ik spring in één seconde over het hek! Eindelijk, OMG, ik was er! Het is me gelukt! Natuurlijk ben ik dan nog een halfuur verdwaald geweest op de camping zelf, tot ik uiteindelijk

rond 01u30-Zu bij de tenten aankwam. Mijn nietsvermoedende vrienden zaten daar na het festival zoals gewoonlijk nog ene te drinken. Ik zette mij op het eerste stoeltje dat ik zag (was natuurlijk een kapot stoeltje waardoor ik op de grond viel!) en ik zei tegen de bende: "Je gelooft nooit wat ik heb meegemaakt." Waarna ik het verhaal helemaal verteld heb.

De volgende (laatste dag) had ik geluk doordat een vriendin van mij, vroeger naar huis moest waardoor ik haar bandje kon gebruiken om binnen te geraken. Ik heb de laatste dag dus nog goed kunnen feesten. Eind goed al goed.



Xexo Glitterboy



Slotwoord

Dit was het dan weer voor dit Paperke en het klinkt misschien cliché, maar we hopen dat jullie er even hard van genoten hebben het te lezen als dat wij dat deden toen we het schreven! We hopen dat we met onze kleine tips jullie eerste dagen aan de universiteit toch net iets gemakkelijker hebben kunnen maken aangezien we ons wel kunnen voorstellen dat dat toch voor een bakje stress kan zorgen.

Van ons krijgen jullie tot slot nog kwijt dat jullie werkelijk aan de beste tijd van jullie leven beginnen, ookal lijken die cursussen echt wel veel werk, en dat als jullie nog vragen of problemen hebben jullie altijd terecht kunnen bij het praesidium van VPPK (zie dikke oranje-witte linten).

Heb je opmerkingen, leuke ideeën of wil je gewoon iets kwijt over het Paperke? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar scriptor@vppk.be of laat iets achter op de facebookpagina ('t Paperke).

Xoxo Spriet & Spruyt

