

't Paperke

Blok Editie



Voorwoord



Wij zijn Alexander Spriet en Steije Spruyt, scriptoren bij VPPK en schrijvers van 't Paperke, het faculteitsmagazine. Het komende academiejaar zijn wij en 't Paperke verantwoordelijk voor jullie animatie tijdens saaie lessen en lichten we jullie in over veranderingen op de faculteit of nieuwtjes bij de VPPK.

Hehe, ze zitten er weer aan te komen, die examens. Binnen een dikke maand zijn ze er but we got your back want wij gaan er alles aan doen om jullie blok een beetje makkelijker te maken! Sorry boys en girls, studeren moet je zelf doen. Wat wij wel kunnen doen is jullie pauzes een beetje fleuren met leuke weetjes en verhaaltjes hier in dit Paperke! Wij bezorgen jullie de beste studietips van het internet, roasten ons cantusteam en geven jullie het waanzinnige verhaal van Partyboy. Natuurlijk zijn we niet vergeten dat de feestdagen er ook aan zitten te komen en daarom bieden we jullie het beste plan voor je goede voornemens en tonen hoe je om moet gaan met politiek aan de kersttafel. Veel leesplezier!

Xoxo Spriet en Spruyt



Gay Agenda

Voorwoord	p.3
Reddit: Studietips	p.6
Durf denken! Links of rechts?	p.10
De Warmste week: Project Uturn	p.14
VPPK Roast	p.18
Nieuwjaar: Goede voornemens	p.21
Lezing: Aan de achterkant was alles in orde	p.24
Dilemma's op dinsdag	p.28
VPPK Biecht	p.30
Spriet en Spruyt op Tinder!	p.38
Sudoku ofzo	p.40
Slotwoord	p.42
Sponsors	p.43

reddit *Studietips*

Wat is Reddit?

Reddit is een Amerikaanse sociale nieuwswebsite waarbij gebruikers genaamd *Redditors* berichten kunnen plaatsen en op andere berichten kunnen reageren. Hierbij zijn er up- en down-knoppen waarbij andere redditors de zogezegde waarde van berichten/ reacties kunnen opwaarderen of juist niet.



De blok en examens komen er aan waardoor Spruyt en ik jullie eens een paar goede studietips wilden meegeven waarbij we Reddit geraadpleegd hebben!



[-] Kvothe-kingkiller 24 punten 2 maanden geleden

Take half an hour and clean your space. It's so much better sitting and studying in a well organised space.

[permalink](#) [embed](#) [opslaan](#) [rapporteren](#) [reageren](#)

I agree, een propere kamer en een proper bureau, veel aantrekkelijker om te beginnen leren!



[-] Fangore 16 punten 2 maanden geleden

Turn off your phone. Don't turn it on silent, turn it off completely. Also reward yourself when you do well.

[permalink](#) [embed](#) [opslaan](#) [rapporteren](#) [reageren](#)

We weten allemaal dat we na een tijdje onze concentratie verliezen en plots de helft van onze dag hebben verspild op onze gsm. Uitzetten die handel!



[-] theundeadturtle **S** 16 punten 2 maanden geleden

Hey I have an app for this! It's called forest! It grows a tree when you don't go on your phone for a set time, if you go on your phone, the tree dies. It helps motivate me :)

[permalink](#) [embed](#) [opslaan](#) [oorspronkelijke post](#) [rapporteren](#) [reageren](#)

OF misschien deze app genaamd forest downloaden!

[~] **RastaNL** 13 punten 2 maanden geleden

Start doing things in advance; don't finish them early (although that would be even better) but just start doing chunks sooner, spread the time spread the workload.

I work best at my university's coffee corner or the library, definitely not in the same room I usually chill in (i.e. Get out of the house).

[permalink](#) [embed](#) [opslaan](#) [rapporteren](#) [reageren](#)

Misschien een beetje te laat...

Maar de bib is wel een goed idee!

> [-] **eudamme** 3 punten 2 maanden geleden

JUST DO IT.

A tip I got from internet friends: there's no way of lessening it, just do it. There's no way around it.

[permalink](#) [embed](#) [opslaan](#) [rapporteren](#) [reageren](#)

GEWOON DOEN DUS



10 STUDY TIPS

TO BE MORE PRODUCTIVE IN 2014

- 1.** Good lighting can increase your productivity. An overhead light might not be enough - consider a desk or floor lamp with direct light.
- 2.** Get enough sleep, especially the night before your exam. Have regular short breaks every 50-90 minutes to help you focus better.
- 3.** Start studying early and plan your study time in advance. Use a calendar and write down what you're planning to do each day.
- 4.** Use a colour code to break down your topics. Use markers and post-it notes to group relevant information together. It will help you memorize everything faster.
- 5.** Eat healthy food that fuels your brain. Food like apples, walnuts and blueberries can improve your ability to focus, retain information and remain mentally alert.
- 6.** Avoid any distraction. Turn off your phone and the television, and check your social media updates only during the break time.
- 7.** Use mind maps to visualize your topics better, improve your memory and prioritise information.
- 8.** During high intensity study periods it is recommended to take breaks to exercise. It will make you feel more energised and refreshed.
- 9.** Some people find that listening to music whilst studying helps them being more productive. If that's your case, keep the volume low and play songs that you don't find yourself singing along to!
- 10.** Treat yourself! After taking an exam, meet a friend for coffee, go to the cinema or just take a well-deserved break before starting to study for your next assignment.

Durf Denken!



Naar de slogan van Ugent willen we in elk Paperke de studenten tot denken aanzetten want neen, dat doen we nooit genoeg. Daarom gaan we op zoek naar controversiële thema's die daar bij kunnen helpen!

Links of rechts?



Ken je dat gevoel, je bent op een pré, in de resto of op een familiefeest en het gespreksonderwerp is politiek? Plots komt de vraag: "En hoe denk jij daarover?". Wat zeg je dan? Doe je vriendelijk mee met je rechtse oom en je bent een racist of doe je mee met je linkse tante en ben je 'een vuile sos'. De vraag hierbij is, kan je mensen (en kunnen mensen zichzelf) wel indelen in een categorie zoals links of rechts? Zijn

partijen wel volledig links of rechts? Als je dan al links of rechts kan zijn, wordt dit dan niet bepaald per onderwerp? Dit zijn een heleboel vragen waarop niemand echt een concreet antwoord heeft.

Het doel van deze durf denken is ten eerste om mensen twee keer te doen nadenken voor ze iemand vragen of ze links of rechts zijn. Ten tweede om er voor te zorgen dat er niet direct een label geplakt wordt en ten laatste om een heel nieuw politiek systeem te verzinnen!



Om te beginnen, als mensen aan mij vragen: “Ben je links of rechts?”, dan antwoord ik gewoon dat ik ben afgestapt van politiek aangezien dit tot veel discussies en ergernissen leidt. Ik heb genoeg kotfeestjes en familiefeesten meegemaakt waarbij vanaf er een label, rechts of links, op je voorhoofd plakt, er geen oog meer is voor het totaalplaatje. Vanaf dan ben je een racist of een vuile sos. Dat zal waarschijnlijk niet altijd zo

extreem het geval zijn, maar de meeste mensen kunnen er zich wel in vinden, denk ik. Om verder te gaan, stellen mensen mij dan de vraag: “Als je afgestapt bent van politiek, op wie ga je dan stemmen?”. Dit is opnieuw een goede vraag, aangezien ik zeker niet blanco wil stemmen omdat dit volgens mij maar nutteloos is. Ik ben nog nooit gaan stemmen, maar binnenkort gaat de eerste keer zijn en welke partij ga ik dan effectief kiezen?

Het is inderdaad een zeer moeilijke keuze aangezien ik me wel bijna in elke partij kan vinden, elke partij heeft wel haar sterktes en zwaktes over

verschillende onderwerpen heen. Is de vraag niet meer, welk onderwerp vind je belangrijk? Of welke samenhang van onderwerpen vind je belangrijk? Wat als deze samenhang/combinatie van onderwerpen niet overeenkomt met een bepaalde partij? Ben je dan links of rechts? Dit lijkt nu al een grote veralgemening van iemands mening? We zijn allemaal psychologie- of pedagogie-studenten waarin we zoveel leren over de nadelen van veralgemeningen, maar toch op politiek vlak lijkt er niets mis met de vraag: "Ben je links of rechts?"

Persoonlijk ben ik meer van mening dat op elke maatschappelijke kwestie rond economie, milieu, migratie etc. een continuüm is. Een continuüm in de vorm van een normaalverdeling waarbij de meerderheid dus in het midden ligt. Moet je dan het



gemiddelde nemen van jouw zagezegde score op al die continuüms? Is dat dan jouw uitkomst en kan die matchen aan een partij? Volgens mij is dit veel te kort door de bocht gegrepen en is dit totaal niet representatief voor iemands mening en iemands waarden en normen.

Waarom? Zijn de leden van een partij zelf volledig akkoord met alle standpunten? Helemaal niet, al deze leden liggen voor elke kwestie ook op een continuüm en je kan je wel inbeelden dat de interindividuele verschillen hier echt kunnen variëren. Niet alleen de interindividuele

verschillen, maar de intra-individuele verschillen kunnen ook variëren van dag tot dag. Om dan maar te zwijgen van alle politieke, sociale en economische druk die sommige politici en andere relevante personen ervaren die hun standpunten in een bepaalde richting duwen. Kortom, zijn de leden van de partij zelf wel representatief?

Als je nu al deze factoren nu eens naast elkaar zet, kan je dan echt nog oprecht aan iemand vragen: “Ben je rechts of ben je links?”. Ik denk dat het beter is om iemands mening te vragen over een specifiek onderwerp, je gaat er veel meer over te weten komen waardoor je dus een concreter beeld krijgt over een bepaalde persoon.

What about the voting? Het is misschien allemaal mooi in de theorie, *but at the end of the day* moeten we gaan stemmen. Hierbij komt de slogan ‘durf denken’ dus te pas. Is er geen andere manier van verdeling van partijen, misschien een heel ander politiek systeem? Weg met links en rechts, we gaan naar noord, oost, zuid en west en alles er tussen in? (haha, ik zeg maar wat). Ik denk dat het een mooi einde is om af te sluiten, maar *don't forget*: DURF DENKEN (en misschien leren ze jouw naam wel over honderden jaren omdat je heel het politieke systeem hebt veranderd ;)).





Project U/TURN



Project U/TURN vzw wil mensen met een beperking laten inzien dat een beperking geen beperking van het leven mag vormen.

Hoe doen we dat?

Door avontuurlijke en back to basics activiteiten te organiseren in binnen- en buitenland. Geen hulpmiddelen, geen aangepast vervoer, geen toegankelijke verblijfplaatsen wel een tentje in de vrije natuur. Dingen doen die je niet meer mogelijk achtte, geeft je een mentale boost. Na de beklimming van een vulkaan in Nicaragua, is de bus nemen in België plots geen probleem meer.

De groepen zijn zodanig samengesteld dat iedereen elkaar kan en moet helpen. **De slechtiende deelnemer duwt de persoon in de rolstoel en de rolstoelgebruiker wordt de ogen van de slechtiende deelnemer.** Avontuur, teamspirit en back to basics zijn de tools om deze mensen te helpen met de ACCEPTATIE van hun handicap, hun REVALIDATIE en uiteindelijk hun (HER)INTEGRATIE in de maatschappij.

Het doel van de actie U/RUN for Project U/TURN is eenvoudig: zoveel mogelijk geld inzamelen om het voortbestaan van de vzw te garanderen. Steunen doet u door een eindje mee te lopen, maar ook in de vele knooppunten langs de looptrajecten worden allerlei activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst naar Project U/TURN gaat.

Op de route zijn meer dan 30 knooppunten voorzien waar lopers kunnen starten en stoppen. De afstanden variëren en zijn dus vrij te kiezen. Inschrijven doet u via de website www.sportupforlife.be. Beide teams komen samen op het Kramersplein in Gent en leggen van daaruit de laatste kilometers samen af. De finish is voorzien omstreeks 20 uur in het Provinciaal domein Puyenbroeck waar het Glazen Huis van Music For Life zal opgesteld staan.

KOEN EN PASCAL: DE PETERS VAN DE ACTIE



Mediafiguren Koen Wauters en Pascal Braekman leerden het Project U/TURN kennen tijdens de opnames van het VTM-programma 'Over Winnaars' eerder dit jaar. Ze konden aan den lijve ondervinden

wat een grensverleggend avontuur doet met mensen met een beperking. Persoonlijk geraakt door de waarde ervan, twijfelden beide geen moment om hun schouders mee onder deze actie te zetten, die de vzw een grotere bekendheid kan geven.

"Over Winnaars' was één van de mooiste dingen die ik heb mogen maken in 30 jaar televisie. Het feit dat er een organisatie bestaat die gespecialiseerd is in dit soort dingen, dromen waarmaken, is fenomenaal en die organisatie verdient alle steun!", stelde Koen Wauters.



U/RUN

for PROJECT U/TURN

20.12.17

Passage Duvel Moortgat
voorzien rond 11uur

- > **LOOP MEE!** 300km door 5 Vlaamse
- > **FEEST MEE!** in Feestpaleis Beerve

www.spor



provincies

de van 16:00 – 01:00

startupforlife.be





De tweede stemming voor onze roast is een feit en jullie hebben gekozen voor niet één, niet twee, maar DRIE mega dutsen. Hier gaan we dan...

CANTUSTEAM





Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet! Het is Ellen, onze zeden die aan het roepen is! Dit Oost-Vlaams single vrouwtje gaat wel graag eens op jacht naar vlees, een vegi is ze zeker niet. Wanneer ze niet op piemeljacht is, is ze wel aan het roepen in een cantuszaal. Drinkende studenten krijgt ze stil met haar bijna-iconische silentium die wel een minuut aanhoudt. Als Ellen's toekomst niet in de psychologie ligt, dan ligt die zeker bij alarmsystemen.



Lana, beter gekend als Anal is een echte cougar. Deze temster valt wel op jongere leeuwjes, haar vriendje is misschien net een jaar legaal? Is dit misschien één van de redenen waarom ze schachtentemmer is geworden, om al die jonkies te temmen? Of voelt ze zich gewoon geroepen om deze kindjes op te leiden,

aangezien ze door elke dt-fout al een lichte hartaanval krijgt? Als je Lana niet vaak tegenkomt op de faculteit moet je niet schrikken! Ze is er wel, je ziet haar gewoon niet want met grote waarschijnlijkheid zit ze in één van haar practica.

Ook Jo heeft het wel voor jong. Zijn charmes en Angels Voice lijken vooral te werken op 18-jarigen, maar hoe strikt hij nu al zijn dames? Zijn kleding zal hem absoluut niet geholpen hebben, of is dit misschien zijn plan? Weet hij zo zeker dat ze vallen voor zijn persoonlijkheid? Afgezien van de grietjes is Jo ECHT verliefd op cantussen. Hij en dat blauwe boekje zijn dan ook onafscheidelijk.



Deze 3 schatten van patatten halen alles uit hun mars om voor de VPPK'er de beste cantussen te organiseren en gelukkig doen ze dit dan ook als de besten. Samen zorgen ze ervoor dat de leden van VPPK de beste commi's van Gent zijn en van de mooiste tijd van hun leven kunnen genieten.



Jaja, het is weer bijna zover, de jaarwissel. 2018 staat voor deur en dan is het weer hét moment om een lijstje goede voornemens op te stellen. Moeilijke opgave zo blijkt, want van alle voornemens die ik mezelf opleg zijn er maar enkele die ik ook echt waarmaak (daarmee bedoel ik Lady Gaga dansjes vanbuiten leren en investeren in een potplant). Van voornemens zoals “een beetje afvallen”, “meer sporten” en “aan een lief geraken” komt weinig in huis, ookal zeg ik elke eerste januari: “Awel se, kga dees jaar is wa meer naar de fitness gaan”



De vraag is nu: Is er een oplossing voor mijn probleem? Awel, dat weten we eigenlijk niet. Wel zijn we een oplossing gaan zoeken in meer ‘filosofischere’ sferen.

Wanneer dat vuurwerk aan het knallen is denk ik aan wat ik wil veranderen dit jaar. “Goh, 2018 is hier, binnen een dikke week zijn het

weer examens, waarom in Godsnaam heb ik alles weer zo lang liggen uitstellen? Weet je wat? In 2018 ga ik ervoor zorgen dat ik verlost geraak van dat uitstelgedrag voor school”. Ja lol, dat zeg ik al tegen mezelf sinds het eerste middelbaar. Waar wij nu aan dachten, was dat we onze voornemens op een verkeerde manier benaderen. We mogen ons niet fixeren op dat uitstelgedrag of dat gebrek aan sport, we moeten het breder bekijken! Goede voornemens falen omdat ze gefixeert zijn rond de gevolgen en het veranderen van die gevolgen terwijl we eigenlijk zouden moeten kijken naar de oorzaken. Voor een beter resultaat richt je je best niet op de kleine gewoontes die je wil veranderen, maar op de persoon die je in het geheel wil zijn. Denk er eens over na, waar heb je meer behoefte aan, in welke richting wil je dat je leven zich ontwikkelt?

Kies dit jaar dus eens voor een overkoepelend thema! Zo zijn al je voornemens op elkaar afgestemd en dienen ze allemaal hetzelfde doel, van jou maken wie je wil zijn. “Haha wauw Spriet en Spruyt jullie zijn effe zo vaag”. We know, dus hier zijn een paar voorbeeldjes van zo’n thema’s:

- Dit jaar ga ik er alles aan doen om de beste vriend ooit te zijn.
- Het komende jaar wil ik gewoon gezond zijn.
- 2018 wordt mijn slettenjaar.
- Dit jaar gaat draaien rond ontspannen en genieten van het moment.

In plaats van je te richten op een doel dat je realistisch gezien al binnen een maand zou kunnen realiseren, zet je je hele jaar

in het thema van bijvoorbeeld 'vriendschap'. Dat betekent dus dat je allerlei acties neemt die leiden tot sterkere vriendschappen. Als je thema draait om een liefdevoller persoon te worden, dan kun je dit gedurende jaar vormgeven door meer voor mensen te doen, vaker te lachen naar mensen, cadeaus te geven, er te zijn voor anderen etc. Een thema beïnvloedt simpele dagelijkse handelingen die je uiteindelijk maken tot wie je bent.

Laat je een jaar lang inspireren

Het is makkelijk om je interesse te verliezen in een enkel doel. Als je een paar kilo wilt verliezen, en je poging mislukt, dan is het eenvoudig om dit doel achter je te laten. Als je thema draait om 'gezonder worden dan ooit', dan stopt het niet bij een mislukte afvalpoging. Je gaat je verder verdiepen in gezond leven, nieuwe dingen uitproberen, interessante boeken lezen. Een thema gaat verder dan het veranderen van een simpele gewoonte. Door je gedurende het hele jaar te laten beïnvloeden door jouw thema, kun je veranderen wie jij bent. Niet door één simpel doel te bereiken, maar door iedere dag opnieuw je thema in je achterhoofd te houden bij alles wat je doet.



Aan de achterkant was alles in orde!

Onze studie Phaedra D'hondt heeft een fantastische lezing georganiseerd over het leven van Samuel Dali De Schepper, een transgender. Zijn genderidentiteit is dus altijd die van een man geweest, maar hij is een vrouwenlichaam geboren.



Het begin

Toen hij 3,5 jaar oud was (in de jaren 60) werd zijn broer geboren. Hij hoorde zijn ouders zeggen: “Eindelijk een jongen!”. Hierbij ontstond bij Samuel de gedachte van: “Oei, die moet bij mij nog groeien dan?” Ook als hij verkleed naar school moest, ging hij altijd

als een piraat of een soldaat. Kortom, het was dus duidelijk dat Samuel niet het doorsnee meisje was.

Het is belangrijk om te weten dat hij opgegroeid is in de jaren 60. In die tijd was er geen info over transgenders, want zelf zat hij op een nonnenschool. Als je niet weet dat transgenders bestaan, dat het een fenomeen is, dan is het heel moeilijk om je gevoelens een plaats te geven aangezien je wel weet dat er iets anders is, maar je weet niet wat. Eerst dacht hij misschien lesbisch te zijn, maar dat klopte al niet, want daarvoor moet je zelf een meisje zijn.

Na verloop van tijd kreeg hij voornamelijk één doel in zijn leven; een echte man worden. De rest had geen zin, maar alles werd erger in zijn pubertijd. Hij kreeg namelijk zijn regels, zijn borsten begonnen ook te groeien. Op het vlak van liefde ging het ook al heel moeilijk, wat waren de verwachtingen? Hij wilde altijd zijn kleren aanhouden. Uiteindelijk zorgden al die factoren tot zelfmoordgedachten. Wanneer iemand afwijkt van de gendernormen, is het ten eerste verwarrend voor de persoon zelf en ten tweede verwarrend voor de buitenwereld. Het wekt een bepaalde weerstand op bij mensen en dit kan leiden tot discriminatie en geweld.

Hij voelde op een gegeven moment dat hij echt wel de nood had om het te vertellen aan zijn omgeving, maar hij wilde zijn ouders niet kwetsen en hij had op dat moment een lief. (Zijn vriendin viel wel op het mannelijke type, maar toch voelde het niet juist aan.)

Midlife crisis

Toen hij 40 werd, kwam hij in een midlife crisis terecht. Hij had angst voor zijn coming-out en kwam uiteindelijk bij een transgender infopunt terecht. Hierbij was er een team van psychologen en psychiaters die hem hielpen. Eerst vertelde hij het aan zijn vrienden die redelijk positief reageerden. Daarna op zijn werk, hierbij was er geen probleem om van uniform te veranderen. Ten laatste vertelde hij het aan zijn familie en ouders. De ouders reageerden eerst positief en de vader zei zelfs dat het belangrijkste was dat hij gelukkig was, maar direct daarna zeiden ze dat hij het niet aan de grote klok moest hangen. De reactie was dus een beetje gemengd.

Hierna begon hij aan zijn effectieve transitie, dit na natuurlijk 10 gesprekken met een psycholoog voordat er een diagnose werd gesteld. Hij kreeg groen licht voor de hormonenbehandeling en niet zo lang daarna liet hij zich opereren. **“Ik had liever een litteken op mijn lichaam, dan een litteken op mijn ziel.”**

Vraag uit publiek: “Kan je de lengte kiezen?”

Antwoord: Ja, hij kon het kiezen, maar de penis word niet kleiner waardoor het ambetant zou zijn om een te grote penis te kiezen, hierdoor koos hij voor het gemiddelde, 14 cm.

Naamverandering

Vroeger (voor 2007) was je naam veranderen niet evident, je moest namelijk naar de rechtbank gaan om je naam te kunnen veranderen (Het lijkt alsof je jezelf moet verdedigen, alsof je iets misdaan hebt.) en je moest je ook laten steriliseren.

Dit is ondertussen al veranderd, nu moet je naar je gemeente gaan met het bewijs van diagnose en hormoontherapie (vroeger ook eerst onvruchtbaarheidsbewijs). Door mensenrechtenorganisaties is het verplichte steriliseren ook al afgeschaft.

Slot

Dit was een korte samenvatting van de lezing van Samuel Dali De Schepper. Als je nog vragen hebt of meer informatie wil, dan kan je altijd eens surfen naar zijn website: www.Samueldali.com



Dilemma's op dinsdag



je moet twee jaar binnen
in je eigen huis blijven

OF



je mag nooit meer zitten
(liggen mag wel)



je draagt alleen maar kleding
met een tijgerprint

OF



iedere zaterdagavond speel
je bingo in een bejaardentehuis



je moet aan elk kind vertellen
dat Sinterklaas niet bestaat

OF



je hebt altijd in elke
schoen 1 pepernoot



je moet elk kwartier een kopje
koffie halen uit de koffieautomaat
(en opdrinken)

OF



je moet verkleed
als ridder naar je werk



je zweet olijfolie

OF



al je eten is te pittig



er zit altijd een clown
naast je bed

OF



je neus groeit als je liegt
(’s avonds groeit hij weer terug)



In elk Paperke plaatsen we een ongelooflijk verhaal van één van onze schachten dat in onze mailbox is beland. Van alle inzendingen kiezen we 1 verhaal waarvan we denken “amai”. In dit Paperke is Partyboy aan de beurt en hij vertelt ons over een wel heel uit de hand gelopen feestje.

PROJECT X

Project X

Voor degenen die nog nooit de film 'Project X' hebben gezien, het komt er op neer dat een tienerjongen van een welvarende familie op een dag (wanneer zijn ouders niet thuis zijn) een home party geeft dat catastrofaal uit de hand loopt.

Wel, mijn verhaal is vrij vergelijkbaar, behalve dat er gelukkig geen tonnen coke en xtc werden genomen.

Kort na de zomer vertelden mijn ouders mij dat ze in Mei een week uit huis gingen (dit is echter al een paar jaar geleden). Om één of andere domme reden kreeg ik het 'geniale' idee om tijdens het weekend dat ze zouden vertrekken een illegaal huisfeest te geven. Dit zou geen probleem zijn geweest als ik het kleinschalig had gehouden, maar zo dacht ik er natuurlijk op het moment zelf niet over. Het was meer "als ik toch een illegaal huisfeest geef kan ik het evengoed memorabel maken" en memorabel was het zeker...

Ik had over de maanden heen alles stuk voor stuk incognito geregeld en via een gesloten facebook groep de uitgenodigden van alles op de hoogte gehouden. Even tussendoor: met 'de uitgenodigden' wijs ik op zo'n 100 mensen, waarvan hoogstens een kwart echt vrienden van mij waren, de helft waren kennissen

en dan nog een paar 'vrienden van vrienden' (mensen die als +1 kwamen), gelukkig zijn hiervan 'maar' zo'n 40 man komen opdagen die dag.

Om kort samen te vatten tot de dag van het evenement zelf: er was meer dan genoeg alcohol en 'natuurlijke goederen' voorzien. Hiervoor had ik maandenlang gespaard (want plots 200€ van de bank halen zou veel te hard opvallen) en 50€ van een maat geleend. De dag zelf en de dag ervoor had ik meeste waardevolle spullen opgesloten in de garage en in het tuinhuis, en mijn kleinere broer had gereld dat hij die dag bij een vriend van hem kon logeren.

Extra detail. In het huis van mijn ouders is de volledige ondergrondse verdieping benutigd door een 11m lang zwembad en een IR-sauna, ik had echter niet expliciet gezegd dat ze niet in de kelder mochten komen maar integendeel juist gemeld dat ik het zwembad open zou zetten, fatale fout...

Nu komend op de dag zelf, ik kan niet garanderen dat dit in de juiste chronologische volgorde is verteld, maar ik doe mijn best!

Ik kom thuis van een kunstvoorstelling, een uur of twee voor de geplande start van de 'fuit'. Mijn broer was nog thuis aan het wachten op mijn komst en zo'n 4 mensen waren al toegekomen (zij hadden de drank gebracht die ik had

voorgeschoten, dit ging niet volstaan maar ik vroeg iedereen om zelf ook drank mee te brengen).

Na nog vlug wat extra dingen op te bergen en klaar te zetten (juiste belichting, muziekaansluiting beneden, plasticen bekens en drank op tafel) dacht ik:

"Oké, dit gaat waarschijnlijk niet goed aflopen, maar als ik de hele nacht loop te stressen is het pas echt voor niks geweest dus kan ik mij evengoed nog een

laatste dag uitleven". Dit

deed ik door al meteen

in de drank te vliegen.

Tegen dat het volk

toekwam was ik echt

wel al in het laatste

stadium van 'tipsy',

maar ik heb

(gelukkig of helaas)

nog bijna alle herinneringen.

De fuif was nog niet lang bezig en de eerste persoon had al gekotst, waar ik van mocht getuigen: hij had een pot aiki noedels in zijn rechterhand en dat was aan zijn kots ook te merken, het was een knalroze straal met hier en daar noedels tussendoor. De creatiefste kots die ik tot nu toe heb gezien.

Weer wat tijd passeerde en ik zag een vriendin van mij in de keuken, niet meer nuchter natuurlijk, ze probeerde te koken. Eens ze klaar was leek het



echt wel meer op kots dan op pannenkoeken, wat ik haar dus ook vertelde, en haar reactie was: "Er waren geen eieren meer (want ik had een slot rond mijn frigo gevestigd), maar iemand heeft mij verteld dat ik pannenkoeken ook me bananen kon maken". Ik heb niet geproefd, maar ik denk niet dat het lekker was.

Een paar minuten daarna passeert een kerel als een bezetene met een alcoholstift in zijn hand, iemand vraagt hem "gast wa is er me u?" waarop hij terugroept "HEKS!!!" en in gigantische letters op de muur 'HEKS' schrijft en een hakenkruis tekent. Ik dacht natuurlijk 'fuck, dat wordt lastig om weg te krijgen'...

tot plots een vriend van mij met een doekje het er gewoon af wrijft. Mijn reactie op het moment was: "Gast, ge zijt een fucking magiër!!!" en hem knuffel.

Daarna valt het mij plots op dat ik mijn lief (nu ex) al lang niet meer gezien had. Ik werd wat paranoia denkend dat ze midden in de nacht stomdronken zomaar door de straten zich zou zitten te verdwalen, dus was ik 3x in elke ruimte gaan zoeken zonder resultaat. Ondertussen zag ik dat het slot op mijn frigo was opengebroken, blijkbaar te danken aan de twee wildvreemden die in mijn kamer zaten te chillen, maar dat kon mij op dat moment niet echt veel schelen. Hopeloos begon ik rond te vragen of iemand een idee had waar ze

zou zijn tot iemand vertelde dat ze naar buiten was gegaan. Twee straten verder zag ik ze terugwandelen met een andere kerel (laten we hem Gent noemen) en ik was zo opgelucht haar terug te zien.

"Kheb haar teruggevonden, ge moet vervolgens uw vriendin beter in de gaten houden he". Op dat moment was ik Gent echt immens dankbaar, en bijna met tranen in mijn ogen benaderde ik mijn lief *"Zoetje doe mij da alsjeblieft nooit meer aan, ik dacht da'k u nooit meer zou zien..."*

We stapten terug binnen en plots vulde het hele huis zich met rook waarna vervolgens het brandalarm afging. Het brandalarm had natuurlijk bijna de helft van de mensen weggejaagd uit angst dat politie zou komen, maar één kerel (pseudoniem 'Mark') had mensen verzekerd dat de politie of de brandweer niet automatisch afkomen als een brandalarm afgaat en dat hij dat net gegoogeld had. Ik ging dus naar de kelder, waar de rook vandaan kwam, om een idee te krijgen van de situatie, en ik verslikte mij bijna toen ik beneden was, en riep mijn longen leeg *"WHAAAT THEE FUUUUCK!?!?!?"*. Er was een groepje van zo'n 5-tal kerels de plasticen meubels in het zwembad aan het gooien, dat ook al vol zat van het schuim van de rook (wat blijkbaar een volle tank van een brandblusser was) en nog van alles anders.

Na mijn tijd te hebben genomen om het te verwerken, ging ik nog even naar boven met de intentie om kort daarop te gaan slapen.

De rook was relatief vlug weg nadat ik alle ramen en deuren had opengezet.

Ik ging nog even naar de living en zette mij naast Gent en mijn lief. Gent zat heel gefocust te kijken naar een fles Arizona die op tafel tussen alle flessen sterke drank. Ik kijk hem vragend aan en hij roept naar een vriend van mij "Hey gast! Ziet jij die fles Arizona? Daar zit een speciaal wodka mengsel in, ge moet da echt is proeve!" hij ging hierop in en terwijl hij de fles vastneemt, verteld Gent mij "Ik heb in die fles gepist kerel" dus natuurlijk roep ik "GAST NIE VAN DRINKE DA'S PIS!" en hij spuugt het meteen uit, maar had helaas al een slok genomen. Ik geef toe dat ik daar wel echt goed mee kon lachen. Plots zegt Gent "haha daar hebbe ondertussen al 4 mensen van gedronken". Ik besloot te gaan slapen, nam mijn lief mee naar mijn kamer, vroeg de twee onbekenden of ze weg wouden gaan en ging slapen.



De dag daarna was echt de meest deprimerende ochtend van mijn leven. Ik dacht "Ja, dit was het dan... ik ga waarschijnlijk nooit meer mogen uitgaan." Het hele huis was echt een ramp, ik kan in menselijke woorden niet beschrijven in welke rampzalige toestand het er aan toe was, echt een niemandsland.

Mijn ouders zijn het te weten gekomen

en zijn onmiddellijk teruggekeerd, gelukkig waren veel mensen mij komen helpen met het opkuiswerk (en een paar van de mensen van de fuif zelf hadden ook geholpen), waardoor bijna alles naar oorspronkelijke staat was teruggekeerd, maar de schade aan het zwembad was onomkeerbaar. Het moest onder andere helemaal geleegd worden en terug worden opgevuld. In het zwembad zat niet alleen het schuim van de brandblusser maar ook alcohol, glas, pis, kak en gebruikte tampons.. Ook was de sauna nog zeker 4 dagen lang een hotbox (maar daarna was de geur gelukkig weg gegaan).

Mijn straf bestond uit een half jaar huisarrest en het legen van mijn bankrekening (waar nog zeker 500€ op stond) om deels te kunnen betalen voor de schade. Ik kwam daarna nog te weten dat Mark zelf de brandblusser had leeggespoten omdat hij op het moment zelf dacht "Er moet rook zijn!", de twee onbekenden op mijn kamer waren blijkbaar vrij gekend in Antwerpen en hadden beiden een strafblad, en mijn ex en Gent hadden de dag zelf nog seks gehad juist voor ik ze op hun terugweg tegenkwam. Les geleerd, vertrouw geen onbekenden je huis toe, of zelfs geen 40 kennissen

Xexo Partyboy

SPRIET & SPRUYT OP TINDER

Zou Spruyt zijn prins op het witte paard vinden deze blok? Zou Spriet beginnen twifelen aan zijn relatie en toch voor iemand anders gaan? Zijn Spriet en Spruyt stiekem toch bi, maar moeten we het nog ontdekken? Al deze fundamentele levensvragen zullen beantwoord worden tijdens deze examen periode!



Jaja, jullie zien het goed! Spriet en Spruyt gaan tijdens de blok- en examenperiode op Tinder! (je moet je toch ergens mee bezig houden hé!) Hierbij gaan we op een foute manier flirten met jongens EN meisjes (haha gurl)! De

beste, leukste en grappigste tinder stories zullen we publiceren in het Valentijns Paperke volgend semester.

Ook zouden we jullie willen vragen om leuke, grappige of foute openingszinnen door te sturen. We zullen die zonder shame gebruiken op onze slachtoffers. Als jullie ons tegenkomen op tinder, vergeet dan zeker niet naar rechts te swipen!

Ps: Jaaaa, dit is ethisch verantwoord

Ps: Spriet zijn lief was niet zo'n fan







Slotwoord

We hopen oprecht dat jullie iets hebben gehad aan dit blokpaperke en dat wij jullie studeerpauze's hebben kunnen opfleuren. Ook wij vliegen nu achter onze boeken en we hopen dat jullie ook in het tweede semester massaal het Paperke lezen.

Aan alle studenten op de FPPW, Spriet & Spruyt steunen jullie, net zoals wij hopen op jullie steun. So from us both, good luck and don't fuck it up



XXX Spriet & Spruyt

