

't Paperke sprak met burgemeester DANIEL TERMONT

't Paperke

BLAD DER PSYCHO EN PEDA - FEBRUARI 2016



WINNIE DE POEH



BURGEMEESTER DANIEL
TERMONT



JAN RODTS



SEKS EN LIEFDE IN TIJDEN VAN OORLOG * BROODFOK * CASSIUS COOLIDGE *

VOORWOORD

Scriptoren VPPK

Heel wat tijd is voorbij gegaan sinds het laatste Paperke in december 2015 het licht zag. Maar nu, na de eindejaarsfeesten en de januari-examens is het weer zover: een Paperke over dieren ligt kersvers in de rekken! Dieren zijn fascinerende wezens en vaak niet genoeg gerespecteerd en begrepen door de menselijke soort. Net als wij willen ze allemaal zo goed mogelijk overleven, willen ze eten en drinken en paren om voor nageslacht te zorgen. Tegen het egoïsme, de heb- en vernielzucht van de mens zijn ze echter vaak niet opgewassen. Zo staat de wilde witte neushoorn op uitsterven: door niets ontziende roofzucht is er bijvoorbeeld maar één mannetje meer dat over amper vier wijfjes beschikt om de soort in stand te houden.

Dat witte neushoornmannetje wordt dag in dag uit zwaar bewaakt door tot de tanden bewapende lijfwachten. Stropers azen namelijk op zijn twee hoornen die in Azië verschrikkelijk veel geld opbrengen wegens het vermeende potentieverhogend gehalte van die hoornen. Belachelijk natuurlijk, want deze bestaan enkel uit keratine en zijn dus even potentieverhogend als je eigen vinger- en teennagels. Begin maar al te nagelbijten!

In dit Paperke hebben we het in de Valentijnmaand natuurlijk ook over dieren op vrijersvoeten en bizarre voortplantingmethoden.

Zoals gewoonlijk is deze (alweer!) zeer geslaagde editie van 't Paperke een warme rots in de branding tijdens de kille, druilerige wintermaanden!

Met veel plezier,

Team Scriptor 2015-2016
Philippe Sterkens en
Saartje Van den Bossche

Elke maand zoeken we vrijwilligers die over hun interessante hobby willen vertellen, contacteer ons via scriptoren@vppk.be. Ook hebben we iedere maand meer stuff dan wij in één Paperke kunnen proppen. Deze inhoud plaatsen wij in miniartikels op onze Facebookpagina. Wil je op de hoogte blijven? Like ons op Facebook en kom nog heel wat meer interessante dingen te weten!

Oplage

500 exemplaren
Gratis verspreid in de FPPW
Uitgegeven door VPPK
Maandelijkse uitgave

Druk

ACCO-Gent
Sint-Kwintensberg 87,
9000 Gent

Redactie

Saartje Van den Bossche
Philippe Sterkens

Medewerkers

Saartje Van den Bossche
Philippe Sterkens
Winnie de Poeh
Gwen Debout

Verantwoordelijke reclame

Rodrigo Verschraegen

Cover

Saartje Van den Bossche



INHOUD

FAC Affairs

♣ Winnie de Poeh oreert	4
♣ Kalender VPPK-activiteiten	5
♣ Munnange	41
♣ MARIPOSA – een sensuele mindfuck	43

In de wandelgangen

♣ Praesidiumspotlight: het Cantus Team	6
♣ Achter de gesloten deuren van God weet wie	9
♣ Mijmeringen van een Scriptor	10
♣ Maak kennis met burgemeester Daniël Termont	12
♣ Uw medestudent houdt van honden!	15

Even dieper graven

♣ Interview met Jan Rodts, Vogelbescherming Vlaanderen	19
♣ Actueel: eigen beestenboel en eeuwenoude parasieten	24
♣ Amour toujours: oorlogs- en verleidingstechnieken	26
♣ ¿Qué? Broedfok, RIP en oorlogsdieren	30
♣ Helden van de maand: Diesel en Wang Tan	33
♣ Limelight: Cassius Coolidge	34
♣ Recensie film Charlotte's Web	35

't Mag ook grappig zijn

♣ Quotes	36
♣ Klaverliefde: examenvragen en vertaalblunders	37
♣ Rariteitenkabinet	39
♣ Nutteloze weetjes	40

Interactief is leuk!

♣ Getsjilp van medestudenten	45
♣ Wedstrijdvraag	46
♣ Sudoku	47
♣ Woordzoeker	48

Geldschieters pg 49

Gooien met bloemetjes zonder bloempot er aan pg 54

Bronnen pg 55

Winnie de Poeh oreert

Beste FPPW'ers,

Iedereen kent **Winnie**, de schattige beer die zoveel generaties kinderen een honingverslaving aanpraatte Samen met Knorretje en Tijgertje beleefde hij vele zoete avonturen en wist de zakken van Disney goed te vullen.

Minder gekend is het feit dat de beer gebaseerd is op een echte zwarte (vrouwelijke) Canadese beer.

De Canadese militair *Harry Colebourn* kocht de beer begin jaren 1900 en nam haar mee naar de UK.

De naam Winnie verwees naar zijn Canadese woonplaats Winnipeg.

Toen de militair in 1914 moest gaan vechten in Frankrijk, schonk hij de beer aan de Londense zoo.

Winnie was er ontzettend populair omdat ze zo tam was. Ze veroverde ook het hart van *Christopher*, de zoon van schrijver *Alan Milnes* (1882-1956) en bood zo de inspiratie voor de figuur Winnie de Poeh. De beer stierf in 1934. Haar schedel kwam terecht bij het *Royal College of Surgeons*, die hem nu openbaar stelt.

Allen daarheen - na de laatste cantus van dit academiejaar uiteraard!

Voor de rest hoop ik dat alle lezers een heerlijke tijd beleven wanneer ze onder het genot van *whatever* dit sublieme beestenboekPaperveke doornemen!

Ut vivat, crescat et floreat! De VPPK!

Uw eigenste **Winnie de Poeh**



FAC Affairs**Kalender VPPK-activiteiten**

Elke maand zal 't Paperke de activiteiten van de VPPK voor de komende maand oplist. Veranderingen in data en uren kunnen altijd voorkomen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Scriptoren. Zie je dus een activiteit staan die je echt niet wil missen: check de facebook pagina of website: <http://www.vppk.be/nl/kalender>.

08/02 Thema clubavond

12/02 Nieuwjaarsreceptie

12/02 VPPK Loversweekend 12/02 - 14/02

15/02 Tour de Ghent

17/02 Spaghetti-avond

18/02 Cantus

22/02 Clubavond @ Pinuts

23/02 Heropeningsfuif: Fallen Angels + Afterparty

25/02 Infomoment studie

29/02 Clubavond



In de wandelgangen

Praesidiumspotlight: het Cantus Team

In elke editie van 't Paperke stellen we jullie een paar praesidiumleden (bestuursleden) van onze studentenvereniging VPPK voor.

Als je mensen echt wil leren kennen kan dat (volgens het internet) enkel door middel van zelftests in bladen als "Goed Gevoel" en "Flair".

De redactie van 't Paperke heeft alle praesidiumleden onderworpen aan een set zelftestjes. Links naar deze zelftests kan je verderop terugvinden mocht je ze zelf eens willen proberen.



Hannes

Joline

Eveline

Een nieuw semester met opnieuw andere praesidiumleden in de spotlight! Deze beestige editie stellen we jullie het cantusteam voor. Het VPPK cantusteam bestaat uit een cantor, een zedenmeester(es) en een schachtentemster. Dit trio organiseert de cantussen –mocht je wat trager van begrip zijn-. Cantussen van VPPK staan erom bekend olijke zangstonden te zijn waar men ook al wel eens een bier-tje durft drinken.

Allereerst is er **Hannes**. Als cantor vormt hij het muzikale hart van de groep. Op cantusavonden haalt hij zijn grote liederenboek boven om jubelende harten te bezweren met de traditionele studentenliederen. Onze cantor Hannes is zo het soort mens dat alles wel kan. Naast muzikaal is hij ook bedreven in fotobewerking en knutselen.

Ten tweede heb je **Eveline**. Zij is onze zedenmeester(es). Misdadigers allersoor-ten, wees gewaarschuwd! Als zedenmeester sta je in voor de orde op cantussen. Wanneer leden zich binnen VPPK misdragen went men zich tot Eveline om de persoon in kwestie tot de orde te roepen. Eén van de leuke dingen aan Eveline is haar gevoel voor humor dat op de vreemdste momenten de kop opsteekt!

Het derde lid van het cantusteam is **Joline**. Joline is schachtentemster. Haar functie houdt in dat ze kandidaat-leden doopt en hen gedurende het jaar alles leert over het studentenleven. Een schachtentemster wordt verantwoordelijk ge-esteld voor het gedrag van haar schachten en zal hen straffen indien ze buiten

de lijntjes kleuren. Joline is erg empathisch en heeft een aura van verdraagzaamheid en enthousiasme rond zich.

In het kasteel van Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus zouden alle drie de leden van het cantusteam ingedeeld worden bij Griffendor. Studenten uit deze afdeling staan bekend om hun moed. Het cantusteam van VPPK is zeker weten een moedig trio. Cantussen leiden vraagt om leiderschapsvermogens en een flinke portie stoutmoedigheid om al die uitbundige leden in bedwang te houden. Niet verwonderlijk dat dit team in deze afdeling geclassificeerd wordt!

Girlz.net ziet Hannes en Eveline als rasechte feestbeesten. Joline zou eerder het 'af en toe een feestje' type zijn. Maar Joline komt in opspraak tegen dit resultaat! Zij is tot hiertoe het enigste praesidiumlid dat haar resultaat durft te betwisten. De schachtentemster weet minstens even goed als haar collega's hoe je moet feesten! *nah*

Ook Goed Gevoel wil haar zegje doen over deze personen. Wil je vrienden worden met Hannes kan je best een kleine filosoof zijn. Vrienden word je met Eveline door samen met haar activiteiten te ondernemen en Joline heeft het liefst van al de lieve, zachtaardige vriendin.

Hannes en Joline zijn alle-test.nl te snel af. Zij hebben elkaar reeds gevonden in de liefde! Aan Eveline haar liefdesleven kan deze site minder goed richting geven. Wat we je wel kunnen verklappen is dat ze volgens de test van het avontuurlijke type houdt.

(PS)

Doe de zelftestjes!

<http://www.helloquizzzy.com/tests/the-sorting-hat-a-comprehensive-harry-potter-personality-assessment-testquiz>

<http://www.thealmightyguru.com/Reviews/HarryPotter/Docs/Quiz-House.html>

<http://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/adverteren/integration/nmc/framezet/testen/test74.dhtml>

<http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1421093526/Welk-type-vriendje-past-het-best-bij-jou>

<http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1413747053/Op-welk-soort-meisjes-val-je>

<http://www.girlz.nl/praat-mee/testjes/142/ben-jij-een-feestbeest-of-een-huismus>

<http://www.flair.be/nl/test/287576/welke-disneyprinses-ben-jij>

<http://www.arealme.com/prince/nl/>

<http://www.flair.be/nl/test/172072/welk-drankje-ben-jij>



Fallen Angels

HEROPENINGSFUIF

dark edition

VOORUIT 23 FEBRUARI

Lingerieshow with hunkemöller
lingerie fragile

DIMITRI WOUTERS

Tomorrowland, Summerfest, Laundry Day, La Rocca, Noxx

LESMECS



DJ KR'STIF

BONUS

IULLIE FEEST, MAAR OOK MET MIJNE



In de wandelgangen

Achter de gesloten deuren van God weet wie

Beestige pornografie: “de hulk en tienduizend luchtballonnen”

Onlangs ondernam ik -in naam van de wetenschap- een digitale reis met als bestemming de geile jungle van PornHub. Het ontvangstcomité op de homepage deed al meer vragen rijzen dan ze beantwoordde. In het midden van mijn computerscherm verschenen filmpjes die ‘hot’ bleken te zijn in België. Als ik het goed begrijp houdt de gemiddelde Belg ‘het’ graag binnen de familie... Stiefmoeders/vaders/zonen/dochteren zijn namelijk erg populair. Daarnaast blijken Belgen ook oprecht geïnteresseerd in het paringsgedrag van de lesbische vrouw. Vooraleer ik een eerste videofragment kon observeren verschenen er opdringerige boodschappen van onbekende vrouwen. Blijkt dat deze arme stakkers maar een paar honderd meter bij me vandaan woonden en ze alleen thuis waren. “Goed voor hen” dacht ik dan. Tenzij deze ‘eenzame buurvrouwen’ gediplomeerd lesgevers psychometrie zijn, ben ik niet direct geïnteresseerd in hun diensten.

Het toppunt van deze beestige ervaring was toch wel volgend videofragment dat ik met plezier voor u beschrijf. De vrouw des huizes staat -gekleed in enkel een enkele schort- aan het keukenaanrecht. Daar is ze naargeestig één enkel glas aan het afwassen (waar ze bovendien verdacht lang over deed ook). Ik zou haar alleszins niet inhuren als huishoudhulp... ze gebruikte zelfs geen zeep. Toen kwam haar man thuis. Of nee, schrap “man” en vervang het door “hulk”. Meneer had zulke gigantische spierballen dat ik m’n studiebeurs erop zou verwedden dat men in zijn nachtkastje spierversterkende middelen zal terugvinden. Maar bon, meneer was nogal enthousiast zijn partner te zien. Al gauw ontblootte de vrouw haar borsten. Toen kon ik nog maar aan één ding denken: de “tienduizend luchtballonnen” van K3. Mevrouw draagt volgens mij twee van die 10 000 ballonnen met zich mee. Keukenmessen leken me naast (opblaasballonnen)een overbodige investering voor dit huishouden. Met de bloedrode nagels/klauwen van deze wulpse huisvrouw kan je volgens mij ook de taaiste vleesjes snijden. Edward Scissorhands was er niets tegen.

De rest van deze beestige praktijken zullen u bespaard blijven. Wil je echt weten wat de hulk en zijn half plastieken vrouw verder uitstaken? Stuur de scriptoren een mail of contacteer hen via facebook. ;-)

In de wandelgangen

Mijmeringen van een Scriptor

Tijdens de kerstvakantie en ook in januari zat ik thuis in de zetel te blokken en allerlei cursussen in mijn hoofd te rammen. En dat in het sympathiserende bijzijn van mijn liefste viervoeters Layla, Kenji, Pretty en Xena, mijn vier hondjes, die nooit van mijn zijde weken. Altijd keken ze me geduldig aan wanneer ik met fluostiften in de weer was - stiften die hen deden niezen als ze er voorzichtig aan roken. Soms zocht een hondje wat meer aandacht en ging, zoals katten ook graag doen, gewoon op mijn cursus zitten. Stop met studeren, liet het hondje dan geluidloos, enkel via duidelijke lichaamstaal, goedbedoeld weten. Stop met gelijk wat je aan het doen bent want het kan nooit zo belangrijk zijn als mij aandacht geven, met mij spelen en me strelen...

En wanneer ik niet luisterde, volgde een diepe inschikkelijke zucht waarop kort nadien vier hondjes zich naast mij in een bolletje rolden en in koor begonnen te snurken.

Mijn hondjes, mijn maatjes... Zij maakten de examenperiode en bijhorende stress behapbaar. Ze maakten me aan het lachen en zorgden ervoor dat ik niet alleen met de neus in de boeken zat. Eentje, puppy Xena - amper vijf maanden oud, krijgt zindelijkheidstraining en met hondensnoepjes gaat dat redelijk snel. Pretty, mijn knapste hondje dat in februari 1 jaar oud wordt, is een beetje ziekjes als reactie op een inenting tegen kennelhoest: iedere dag moet ik druppels in haar zwarte verstopte neusgaten brengen, en dat vindt ze helemaal niet leuk. En dan zijn er nog Layla en Kenji, broer en zus, die bijna vijf jaar oud zijn en zich gedragen als rustige en ervaren ouderlingen: ze kennen 'de wereld' en kijken toegeeflijk en berustend naar de twee jongste die vaak luidruchtig blaffend met elkaar spelen en dollen.

Wanneer ik met hen naar buiten ging, hoorde ik in de omringende bossen het knallen van geweren. Paf! Weer een hert omgelegd! Of een everzwijn, of een tamme, voor de jacht in gevangenis opgekweekte fazant...

Jong aangeplante bossen zijn zodanig uitgekiend dat de boomstammen op nette rijen uit elkaar staan zodat de jager, op een speciaal voor hem opgesteld houten verhoogje, het opgejaagde wild rustig in het vizier kan nemen en afknallen. Het wild vlucht ook naar maïsvelden. Die zijn al lang gemaaid, behalve een paar vierkante meter per veld waarin de angstige dieren hopen een schuilplaats te vinden. Tevergeefs want de drijvers schreeuwen en ranselen



hen uit het verdorrende stengelbos waardoor ze recht naar de vuurmonden hun dood tegemoet lopen... Zeer heroïsch is het jachtseizoen dus niet, ook al trachten sommige rijkaards aan hun laffe hobby een draai te geven als zou het een nuttige bezigheid zijn, om het wildbestand op peil te houden.

Zelf vind ik dat ze enkel heldhaftig zijn als ze zich - naar het voorbeeld van stripheld Toenga - uitkleden, hun (on)edele delen bedekken met wat bladeren, een tak afbreken waarvan ze dan een speer maken om vervolgens op blote voeten het wild te gaan verschalken. Dat is een eerder eerlijke strijd. Maar neen, goed doorvoed of corpulent en warm ingeduffeld betalen ze drijvers om de dieren op te jagen en kopen ze dure geweren om met hagel te kunnen schieten op weerloze dieren. Hagel omdat ze niet eens in staat zijn met één enkele kogel juist te mikken en later op de dag toch met een aan flarden geschoten trofee willen opscheppen.

Allemaal zouden ze beter - in plaats van de bossen - de kermissen onveilig maken en gaan oefenen bij de standhouders van schietkramen. Wanneer ze lang genoeg geoefend hebben, kunnen ze alsnog met een pluchen beer thuis komen. Wedden dat de koters dit beestje liever in de armen krijgen geduwd dan het gevolg van de barbaarse slachting op hun bord, nl de mama of papa van Bambi, te moeten opeten?

(SVdB)



In de wandelgangen

Maak kennis met Burgemeester Daniël Termont

Onze zeer populaire burgemeester Daniël Termont was zo vriendelijk in te gaan op ons verzoek voor een interview. In 2015 werd hij door de 'World Mayor'-competitie verkozen tot de op één na 'beste burgemeester ter wereld'. De 'World Mayor'-competitie reikt de trofee van 'beste burgemeester' elke twee jaar uit en wil daarmee een burgemeester belonen die zijn gemeenschap goed dient en bijdraagt tot het welzijn van steden.



't Paperke: Welke invulling geeft u aan het woord 'psychologie'?

Termont: Ik ben geen kenner, geen academicus: voor mij heeft psychologie alles te maken met denkwerk, met de werking van de hersenen, met alles wat daarmee samenhangt. Superbelangrijk uiteraard om het doen en laten van (groepen van) mensen te kunnen duiden.

't Paperke: Wat vindt u van onze universiteit?

Termont: Die is top natuurlijk. De Universiteit Gent staat niet voor niks als hoogst geklasseerde Belgische universiteit in de internationale 'Academic Ranking of World Universities 2015' (op plaats 71). Ze is van levensbelang voor Gent: belangrijk om jonge mensen aan te trekken, belangrijk voor de bedrijven die zich hier vestigen. We werken er als Stad Gent ook veel mee samen, de kennis die daar voorhanden is maakt ons beleid en onze projecten beter.

't Paperke: Wat vindt u van de mentaliteit van de huidige studenten?

Termont: Mij zal je niet horen zeggen dat 'vroeger alles beter was'. Ik ontmoet voortdurend studenten in Gent en dat zijn over het algemeen wijze gasten, in meerdere betekenissen van het woord 'wijs'. Ze zijn creatief, ze maken mee de toekomst van de stad. We beseffen dat goed genoeg, daarom hebben wij ook al heel lang een 'studentenambtenaar', een 'Huis van de student' en een spetterende 'Student Kick Off' bijvoorbeeld.

't Paperke: Wat vindt u van de Overpoort als uitgaansbuurt voor studenten?

Termont: Het is goed dat de studenten zo'n vaste plek hebben om uit te gaan. Ik vind de Overpoort zeker OK, als is ze de afgelopen jaren wel veranderd: het is wat minder een echte studentenuitgaansbuurt geworden, wat meer een 'gewone' uitgaansbuurt. We houden die evolutie goed in de gaten, letterlijk en

figuurlijk: ik ben er geen voorstander van om overal camera's te hangen, maar in de Overpoort bleek het nodig voor de veiligheid – ze hebben ook hun nut al bewezen. Ik wil voor de rest vooral constructief samenwerken met de café-uitbaters en met studentenverenigingen opdat de Overpoort geen slechte reputatie zou krijgen. We moeten daar allemaal samen goed over waken.

't Paperke: Welke raad zou u meegeven aan eerstejaarsstudenten die in Gent op kot gaan?

Termont: Geniet van al het mooie dat Gent – en eigenlijk: het leven zelf – te bieden heeft, maar houd het veilig en vooral: vergeet niet te studeren. Een diploma hoger onderwijs opent tegenwoordig veel meer deuren dan vroeger, de kans is veel groter dat je een degelijke job vindt mét zo'n diploma.

't Paperke: Hoe ziet uw ideale Gent er uit?

Termont: Eigenlijk: zoals nu, maar we zouden er moeten in slagen om alle armere mensen vooruit te helpen. Zodat iedereen volop kan genieten van al het mooie dat Gent te bieden heeft. En daar bovenop: met een betaalbare woning voor iedereen in een toffe buurt. Er zijn al schitterende projecten gerealiseerd in de oude arbeiderswijken in de zogenaamde '19de eeuwse gordel' rond het centrum – in een ideale wereld is heel Gent in een oogwenk vernieuwd, zowel de woningen als het openbaar domein.

Q & A

't Paperke: Waar leest u het liefst een goed boek?

Termont: Op reis, buiten in de zon. Ik heb voor de rest te weinig tijd om te lezen, maar in de zomermaanden probeer ik zo veel mogelijk mijn schade in te halen. De rest is voor als ik met pensioen ben...

't Paperke: Welke film moet iedereen volgens u gezien hebben?

Termont: 'The Broken Circle Breakdown' van 'onze' Felix Van Groeningen is een hele goeie. En 'De maagd van Gent' van Nicolaas Rahoens natuurlijk, want daar speel ik zelf in mee (*lacht*) !

't Paperke: Naar wie kijkt u op?

Termont: Naar wijlen Gilbert Temmerman, oud burgemeester van Gent (in de periode 1989-1994) – een socialist met duidelijke linkse principes, een harde werker van wie ik veel heb geleerd.

't Paperke: Waar kan men u vinden tijdens een avondje uit?

Termont: Voorlopig vooral in de Ghelamco Arena: ik mis bijna geen enkele thuiswedstrijd van onze super-Buffaloos! Voor de rest: ik ga veel naar straatfeesten van de Gentenaars, de mensen vinden het fijn als hun burgemeester langs

komt, en zo hoor ik ook wat er leeft bij de mensen.

't Paperke: Wat is uw lievelingsgerecht?

Termont: Frikandon met appelmoes.

't Paperke: Wat is uw lievelingskleur?

Termont: (*lachend*) Dat moet ge toch niet vragen zeker? Rood is troef! En daarna: het blauw-wit van de Gantoise.

't Paperke: Wat is uw lievelingsdier?

Termont: Mijn lievelingsdier is de koala. Het is een dier met een groot knufgehalte, impressionant, rustig, en steeds op zijn hoede.

't Paperke: Welk land heeft u nog niet bezocht maar staat op uw bucket list?

Termont: Ik heb in mijn leven al verschrikkelijk veel gereisd en heb al vele delen van de wereld gezien. Op mijn verlanglijstje staan nog Vietnam, India en de Westkust van de Verenigde Staten.

't Paperke: Wat was tot nu het mooiste moment in uw leven?

Termont: Professioneel: mijn beide burgemeestersverkiezingen. Eind 2006 omdat het was gelukt, voor het eerst. Eind 2012 omdat ik werd herverkozen met een historisch hoog aantal voorkeurstemmen (44.561), de mooiste appreciatie van de Gentenaars voor ons werk.

't Paperke: Zingt u graag wanneer u onder de douche staat? Zo ja, welk lied heeft uw voorkeur?

Termont: (*lachend*) Ik zing niet onder de douche, ik wil dat mijn vrouw niet aan doen... Ik neurie soms wel een liedje mee, het liefst van al 'Ik wil de wereld zien' van Johan Verminnen.

(SVdB)



Even dieper graven

JAN RODTS, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen



't Paperke: Waar staat Vogelbescherming Vlaanderen voor?

Jan Rodts: Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren.

Voorals vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap. Voor een effectieve bescherming van vogels en hun leefgebieden zijn juridische middelen onmisbaar. Vogelbescherming Vlaanderen strijdt daarom voor het verkrijgen van een strikte uitvoering van de wetten en reglementen die de vogels beschermen. Zij ijvert ook voor de verbetering en verfijning van die wetgeving.

En met succes! Via verzoekschriften bij de Raad van State hebben we al meerdere overwinningen behaald in het voordeel van de vogels en hun leefgebieden.

Door koppig te blijven aandringen bij politici, justitie en publieke opinie hebben we verkregen dat de vogelvangst in Vlaanderen is afgeschaft en dat de ongelimiteerde jacht op in het wild levende dieren aan banden is gelegd.

Door toedoen van alerte vogelbeschermers worden jaarlijks tientallen illegale vogelvangsters en -handelaars, jagers en stropers die de wet overtreden, geverbaliseerd en voor de rechter gebracht. Vogelbescherming Vlaanderen coördineert verder een keten van Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren. Deze centra staan in voor de opvang, verzorging en revalidatie van noodlijdende, in het wild levende vogels en andere dieren.

Elk jaar worden circa 30.000 inheemse wilde dieren, waarvan 85% vogels, in onze opvangcentra opgenomen. De oorzaken van opname zijn verscheiden: wegverkeer, hoogspanningsmasten, jachtmisbruiken, botulisme, vergiftiging, stookolieelozingen op zee, vogelvangst, enz. Gemiddeld kan 60% van deze slachtoffers na revalidatie met succes in vrijheid worden gesteld.

Onze centra bewijzen niet enkel hun nut als opvang- en revalidatiecentrum voor gewonde wilde dieren, ze werken ook actief mee aan wetenschappelijke projecten van universiteiten en andere instellingen.

't Paperke: Wanneer beseftte u dat u zich wilde inzetten voor dieren?

Jan Rodts: Dankzij uitstappen en reizen met m'n ouders heb ik als klein ventje het respect voor de natuur met de paplepel meegekregen. Ik had altijd al bewondering voor de schoonheid van moeder natuur. Het feit dat ik nu aan mijn 27ste jaar als algemeen directeur van Vogelbescherming Vlaanderen bezig ben, is niet een gevolg van mijn opleiding/studies. Ik heb mechanica en breikunde gestudeerd op een technische school. Mijn vader had immers een kousenfabriek en zag in mij de ideale opvolger om de zaak verder te zetten. Mijn eerste job was er dan ook een in dat genre: ik werkte op een bedrijfje waar men textielmachines herstellde. Ik ben daar begonnen in 1980 en hield het daar zo'n tien jaar vol. Ondertussen volgde ik buiten de werkuren enkele cursussen die betrekking hadden op natuur en natuurbehoud: de cursus 'Natuur in zicht' van het CVN (Centrum voor Natuur- en milieueducatie) volgde ik in 1984 en dat resulteerde in het getuigschrift 'Vrijwilliger in de Natuur- en Milieueducatie'.

In 1984 richtte ik onder impuls van de toenmalige voorzitter van het Coördinatie Comité voor de Bescherming van de Vogels (CCBV) de regionale afdeling 'Vogelwacht CCBV Waasland' op met als hoofddoelstelling de bestrijding van de illegale vogelvangst in het Waasland. In 1985 volgde ik de cursus 'Natuurgids', eveneens bij het CVN, en dat resulteerde in het 'Diploma van natuurgids'. In 1988 behaalde ik het diploma 'Bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde', uitgereikt door de Dienst Groen, Waters en Bossen – Bestuur Landinrichting – Administratie van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 1989 werd ik – na negen jaar vrijwilligerswerk – aangenomen als ondervoorzitter-directeur van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV).

't Paperke: Hoe kijkt u terug op uw studententijd?

Jan Rodts: Ik ben nooit een voorbeeldig student geweest. Dit heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat ik niet 100% gemotiveerd was voor een opleiding 'mechanica'. Maar ik heb wel een zeer fijne jeugd gehad. Ik was een zeer trouw en bijzonder gemotiveerd lid – en nadien ook verschillende jaren leider – in de jeugdbeweging KSA.

Eén van mijn eigen leiders – die nu een bloemenwinkel runt – was voor mij een voorbeeld. Hij was zot van de natuur en tijdens wandelingen hing ik aan zijn lippen. Het over beken springen en ploeteren door de velden was bijzonder leuk, maar het was vooral zijn uitleg over hoe de natuur in elkaar zit die me boeide.

Mijn studententijd was van korte duur want ik ben begonnen met werken op een leeftijd van 17. Het was een beestige studententijd want er waren nog geen gsm's, geen tablets en zelfs geen computers.

Onze vrije tijd brachten wij door in de natuur die toen nog alomtegenwoordig was. Toen ik nog thuis woonde, moest ik maar de straat oversteken om middenin het veld te zitten. Daar broedden toen nog tientallen veldleeuweriken, een vogelsoort die tegenwoordig als 'kwetsbaar' staat aangeduid op de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels.

Ik maakte zelfs – met potlood en papier weliswaar – mijn eigen topografische kaarten van 'mijn habitat'. Elk weggetje en zelfs elke boom/knotwilg was erop terug te vinden.

Daarnaast had ik nog tijd om samen met een paar vrienden een jeugdhuis ('Den 54') op te starten en te runnen.

'Den 54' stond bekend om zijn heerlijke spaghetti voor de democratische prijs van 50 Belgische frank of ... 1,23 euro per portie.

't Paperke: Wat denkt u over studentenclubs? Was u zelf lid van een club?

Jan Rodts: In die tijd waren er wellicht al studentenclubs actief, maar niet in de 'wereld' waarin ik leefde. Wij zochten onze toevlucht eerder in de jeugdbeweging en de plaatselijke jeugthuizen. Voor de rest spendeerden wij onze vrije tijd vooral in open lucht. We maakten kampen in het bos, ontdekten de wonderen van de natuur en waren dus heel veel in beweging. Toen werd er maar zeer sporadisch tv gekeken. Gameboys bestonden toen nog niet en dus speelden we met de Legoblokjes als het slecht weer was. Mijn dochter Nele is secretaris in het praesidium van de Gentse Biologisch Kring (GBK) en steekt daar nogal wat van haar vrije tijd in. Het praesidium organiseert heel wat activiteiten voor de studenten en ze maken ginder ook veel plezier. Als papa juich ik dat uiteraard toe op voorwaarde dat ze haar studies niet verwaarloost ... ;-)

't Paperke: Wat vindt u van de mentaliteit van de huidige studenten?

Jan Rodts: Wat ik vind van de mentaliteit van de huidige studenten is een relatief moeilijke vraag. Hier op het secretariaat van Vogelbescherming Vlaanderen in Sint-Niklaas krijgen we regelmatig studenten over de vloer die hier stage komen lopen. De meeste studenten zijn bijzonder gemotiveerd en leergierig. Ze hebben ook vaak heel goede ideeën waarmee we als vereniging aan de slag kunnen. Ze kunnen ook leemtes in de dagelijkse werking opvullen die we met ons huidig personeelsbestand niet of nauwelijks opgevuld krijgen. Waar ik het heel moeilijk mee heb, is de achtere-loosheid waar heel wat jonge gasten omgaan met zwerfvuil. Tijdens mijn dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk volg ik een fietsroute langs de spoorlijn Antwerpen-Gent. 's Avonds verzamelt aan een bankje vlakbij een overstromingsgebied een tiental jongeren, ik vermoed de leeftijd 16-18 jaar. De bank zelf is bijna helemaal vernield, takken van knotwilgen die erbij staan worden om de haverklap afgerukt, onder en rond de bank liggen hopen afval: lege bierblikjes en andere drankverpakkingen, lege chips zakjes, sigarettenpeuken en -pakjes en af en toe zelfs kapotte fietsonderdelen. En dan heb ik nog niets gezegd over het kwistig gebruik van graffiti-spuitbussen. Af en toe ruikt een bejaard koppel de boel netjes op, maar de dag(en) nadien ligt het daar opnieuw vol met afval. Daar kan ik mij behoorlijk druk in maken. Ik herinner mij dat ik op weg naar het station achter een jonge gast liep. Hij dronk zijn cola leeg en gooide zijn blikje zomaar in de graskant. Op risico van een pak slaag – ik ben slechts 1,70 meter groot – heb ik het opgeraapt. Ik vroeg hem of hij niet toevallig iets verloren had. Hij nam het blikje braafjes aan en deponeerde het in een van de vuilnisbaken die aan het station staan. Zoiets maakt mijn dag goed!

't Paperke: Welk boek moet iedere student volgens u gelezen hebben?

Jan Rodts: Dat laat ik aan de studenten zelf over. Ikzelf ben geen boekenverslinder. Ik lees enkel artikels en/of studies en/of rapporten die nauw aanleunen bij mijn job als natuur- en vogelbeschermmer. Dat moet ook, want ik ben hoofd- en eindredacteur van ons driemaandelijks populairwetenschappelijk tijdschrift/ledenblad 'Mens & Vogel' en dan moet je toch mee zijn met wat er allemaal gebeurt op dat vlak. Als ik dan toch een suggestie mag doen? Het naslagwerk "Living on the edge – Wetlands and birds in a changing Sahel" van Leo Zwartz, Rob G. Bijlsma, Jan van der Kamp en Eddy Wymenga is een opmerkelijk boek (ISBN 978 90 5011 280 2).

Het behandelt de problemen die trekvogels – vooral dan de zogenoemde 'langeafstandstrekkingen' – ondervinden tijdens de trek van hun broedgebieden in Europa naar hun overwinteringgebieden in Afrika en terug. Een boek met schitterende teksten, prachtige foto's en sprekende tabellen en grafieken. Uiteraard kon het onderwerp 'klimaatwijziging' niet ontbreken.

Ik krijg misschien van uitgeverij 'Manteau' de kans om zelf een 'vogelboek' te schrijven. Als het aan mij ligt, dan wordt het een boek om niet-vogelaars (leken dus) warm te maken om te beginnen met vogelen ...

't Paperke: Welke boodschap zou u eerstejaarsstudenten meegeven?

Jan Rodts: Mijn eigen kinderen – die zijn nu 19 (een tweeling) en 21 jaar oud – heb ik respect en bewondering voor de natuur en het milieu bijgebracht. De dag dat ze hun eerste papiertje op de grond werpen, moet ik nog meemaken. Ik ben er gerust in dat ze het altijd in hun jas- of broekzak zullen steken om het daarna netjes in een vuilnisbak te droppen. Mijn oudste zoon Thomas is 21 en werkt in Gent zijn laatste jaar 'Handelswetenschappen' (Master) af. Deze richting heeft niets met natuur van doen, laat staan met natuurbescherming. Maar ik weet dat hij altijd met het nodige respect naar de natuur zal kijken. Mijn dochter Nele volgt 'Dierenzorg' in de HoGent en dat is een richting die nauwer aanleunt bij mijn interesses. Ze heeft die richting zelf gekozen en dan ben ik als papa toch wel een beetje fier dat de opvoeding die ik hen als kind meegaf, uiteindelijk resulteert in een degelijke opleiding en hopelijk ook in een fantastische job. Mijn andere zoon Mathias volgt 'Elektrotechnieken' aan Odissee in Gent. Net als ik is hij goed in handwerk. Maar ook hij zal altijd met alle respect voor de natuur op pad gaan.

De boodschap die ik aan eerstejaarsstudenten wil meegeven is dan ook: respecteer de natuur en het milieu. Ook in de stad gooi je niet zomaar iets weg, of het nu een blikje, een petfles of een papiertje van een karamel is.

Probeer ook van de natuur te genieten. Het is zo rustgevend om een wandeling te maken in het groen, om een boek te lezen onder een boom, om een dutje te doen in een grasveld, om iets aan de natuur terug te geven dat wij als mensen van haar hebben afgenomen.

't Paperke: Wat kunnen studenten doen om mee te helpen dierenleed tegen te gaan?

Jan Rodts: Onze vereniging is een natuurvereniging en geen dierenbescherming- of dierenrechtenorganisatie. Er zijn nogal wat mensen die ons in de categorie 'dierenbescherming' plaatsen. Daarom hebben wij in het logo van onze vereniging een baseline geplaatst, namelijk 'Een stem voor de natuur'.

Binnen de Vlaamse milieubeweging treedt Vogelbescherming Vlaanderen op als 'advocaat van de fauna'. De slagzin 'Een stem voor de natuur' verwoordt dit perfect. Wat studenten kunnen doen om dierenleed of natuurvandalisme tegen te gaan? Dat is heel eenvoudig: respect tonen voor de natuur en daarmee beginnen bij jezelf. Lid worden van een actieve organisatie is ook altijd goed. En dan prijs ik meteen Vogelbescherming Vlaanderen aan. Voor slechts 20 euro ben je een heel jaar lid en ontvang je vier keer per jaar het tijdschrift 'Mens & Vogel' in de brievenbus ... ;-)

Q & A

't Paperke: Wat is uw lievelingskleur?

Jan Rodts: Blauw, denk ik ...

't Paperke: Wat is uw lievelingsgerecht?

Jan Rodts: Spaghetti (glutenvrij weliswaar, want ik heb een glutenallergie).

't Paperke: Wat is uw lievelingsfilm?

Jan Rodts: 'Travelling birds' van Jacques Perrin met muziek van Bruno Coulais.

't Paperke: Wat is uw favoriete dier?

Jan Rodts: Een vogel ... ;-) Ik ben zot van de spreeuw en de drieteenstrandloper.

't Paperke: In welke stad doet u graag eens een terrasje?

Jan Rodts: In eender welke stad, als het maar in de zon is.

't Paperke: Welke daad zou u nooit willen stellen?

Jan Rodts: Verantwoordelijk willen zijn voor een milieuramp (de kans is klein).

't Paperke: Welk land waar u nooit eerder was, zou u het liefst bezoeken?

Jan Rodts: IJsland.

't Paperke: Wat was het ergste dat u ooit hebt meegemaakt?

Jan Rodts: De olieramp met het autoschip 'Tricolor' in 2003.

't Paperke: Wat was het mooiste moment in uw leven?

Jan Rodts: De geboorte van mijn kinderen.

't Paperke: Zou u deelnemen aan een nieuwjaarsduik in de Noordzee als dit grote publiciteit zou betekenen voor Vogelbescherming Vlaanderen?

Jan Rodts: Zonder twijfel. Ik deed het ooit al eens met vrienden, voor de onnozelheid ... En het was nog leuk ook!



VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW

Een stem voor de natuur



Even dieper graven

Actueel

HEET VAN DE NAALD

Onze eigen beestenboel

Om een verbluffende biologische diversiteit aan te treffen, moet je niet naar een natuurreserveaat of een ongerepte jungle, je moet zelfs niet eens je huis uit. Tussen mei en oktober kanden Amerikaanse onderzoekers in Noord Carolina 50 huizen uit en verzamelden in totaal **10.000 insecten** die tot bijna 600 soorten uit 304 families behoren.

Per huis vonden ze gemiddeld 100 verschillende soorten.

Een aantal daarvan zijn welbekende plagen zoals kakkerlakken, termieten en vlooiën. Het grootste deel (73 %) ging om vliegen, kevers, spinnen en mieren. Minder bekend zijn galmuggen, tapijtkevers, stofluizen en zilvervisjes.

De onderzoekers gaan er van uit dat de 579 soorten die gevonden werden, een zware onderschatting zijn. De entomologen hebben immers niet gekeken achter de muren, in schuiven, of onder zware meubels.

Europese spin van het jaar 2016: de kegelspin!

Dat het achterlijf van de spin uitloopt in een kegelvormige bult, maakt de spin uniek onder de Belgische spinnen. Ook bijzonder is de dikker gesponnen verticale band die door het midden van haar web loopt.

Die band bekleedt de spin met planten- en prooi-resten.

In het midden van die band verschuilt ze zich waardoor aanvallers haar niet kunnen zien. Op die wijze camoufleert ze haar aanwezigheid.

Zeven soorten fossiele reuzenratten ontdekt in Oost-Timor

De grootste fossiele soort woog ongeveer 5 kilo, zoveel als een kleine hond. Om de dingen in het juiste perspectief te plaatsen: moderne grote ratten wegen ongeveer een halve kilo. Pittig detail: 46.000 jaar geleden leefden mensen op Oost-Timor samen met deze reuzenratten en aten ze ook op.

Gelukkig voor ons zijn deze reuzenratten uitgestorven waardoor ze onze riolen niet onveilig kunnen maken!

Paniek in Latijns-Amerika door zika-virus

Dezelfde mug die dengue (knokkelkoorts) overbrengt, besmet mensen met zika, een virus dat verantwoordelijk zou zijn voor *microcefalie* (geboortefwijking waarbij hersenen zich niet goed kunnen ontwikkelen wegens een te kleine schedel) en het *Guillain-Barré syndroom* (tijdelijke verlamming). Vrouwen wordt aangeraden tot 2018 niet zwanger te worden, maar



door het seksueel geweld en een gebrek aan anticonceptiemiddelen is zwangerschap ginder meestal geen keuze. (Virus = niet categorie vd levende wezens.)

IETS MINDER HEET VAN DE NAALD

Lintworm, zweepworm, rondworm, aarsmade en schaamluis

Dankzij de veroveringsgezinde Romeinen kenden verschillende soorten endoparasieten een grote verspreiding. Onderzoek wees uit dat deze parasieten in de uitwerpselen bleken te vermeederen nadat overwonnen volkeren werden ingelijfd bij het Romeinse Rijk. Eeuwen later was zelfs het aantal vlooiën en luizen bij de Vikingen en andere middeleeuwen niet zo groot als toen de Romeinen de plak zwaaiden.



Hoewel geroemd om hun badhuizen, riolen, aquaducten en doorspoelbare toiletten, leidde al die zogenaamde Romeinse hygiëne niet tot een betere volksgezondheid. Wel integendeel! De Romeinen ververstten niet vaak het lauwwarme water in de badhuizen. Op het wateroppervlak lag vaak een sluier van menselijk afval (met daarin eitjes van ingewandparasieten) die andere baders besmette. Ook bemestten de Romeinen hun akkers met (besmette) menselijke uitwerpselen en waren ze verzot op een vissaus die vaak vislintworm bevatte.

Middeleeuwse zoölogie

In de middeleeuwen had elke zichzelf respecterende boekenverzamelaar minimaal één boek over dieren, de zogenaamde *bestiaria*. Hier stonden echte dieren zoals leeuwen, giraffen en beren naast fabeldieren zoals griffioenen, eenhoorns en draken. De meeste van deze schrijvers hadden de dieren die ze beschrijven nog nooit gezien. Zo dachten deze dierenexperts dat een kikker die op het land leeft, stierf als een regendruppel op hem viel. En dat een egel zijn stekels gebruikt om vruchten aan vast te prikken om ze mee te nemen naar zijn jongen, dat spinnen luchtslangen waren en leeuwen bang voor witte hanen.

Stedelijk transport vroeger veiliger en milieuvriendelijker dan automaatschappij? Nope!

In de 19^e eeuw was men volledig afhankelijk van paarden voor mensen- en goedertransport. De enorme aantallen paarden zorgden voor vele problemen zoals verkeersdoden, geluidsoverlast en een gigantisch mestoverschot. Transportpaarden beten en traptten naar de voetgangers waardoor er 75% meer verkeersslachtoffers waren dan nu. Ook vielen dagelijks in bvb New York alleen al 41 paarden tijdens hun werk dood op straat. Men liet hen daar rotten tot ze makkelijker te versnijden waren. Naast de stank van rottende paardenlijken was er de allesoverheersende geur van paardenmest. Ieder stadspaard liet elke dag minstens 1 liter urine en tussen de 7 en 15 kilo mest achter, wat met een paardenpopulatie van 100.000 in New York resulteerde in een **dagelijkse** vervuiling van 100.000 l paardenurine en ongeveer 1.2 miljoen kg paardenstront. Niemand wist hoe deze paardenmestcrisis op te lossen tot paarden plaats moesten ruimen voor de auto en paardenstront in rap tempo plaats maakte voor uitlaatgassen.

(SVdB)

Even dieper graven

Amour toujours...

VERLEIDINGSTECHNIEKEN BIJ DIEREN



Goor...

Mannelijke nijlpaarden trachten vrouwtjes te verleiden door tegelijk te plassen en te kakken terwijl ze ondertussen verwoed met hun staart in het rond zwaaien. Hierdoor vliegen pis en uitwerpselen lustig in het rond. De vrouwtjesnijlpaarden worden daar merkbaar wild en gewillig van!

Veel geduld!

De mannelijke reuzenschildpadden op de Galapagoseilanden zijn pas seksueel volwassen wanneer ze 40 jaar oud zijn. Maar zelfs dan mogen ze nog niet van bil gaan. Enkel de grootste exemplaren krijgen de kans om de zeer onwillige vrouwtjes te verleiden. Ze knabbelen aan hun poten waardoor de vrouwtjes die intrekken en niet meer kunnen weglopen, waarna het liefdesspel kan beginnen en enkele uren duurt.

Muziek, maestro!

Mannelijke sprinkhanen kennen niet minder dan 400 verschillende liedjes om een vrouwtje te lokken.

Non-stop seks!

Mannelijke wandelende takken klampen zich soms wel 10 weken vast aan een vrouwtje om te voorkomen dat andere mannetjes bij haar hun ding doen. Ondertussen penetreren ze haar regelmatig.

Geslachtsverandering

Clownvissen (Nemo en co) leven in groep met daarin slechts één vrouwtje. Dat paart alleen met het meest dominante mannetje. Als het vrouwtje dood gaat, verandert dat dominante mannetje in een vrouwtje en neemt de voortplanting over.

LIEFDE IN TIJDEN VAN (VOORTPLANTINGS)OORLOG...

De mannetjes van de meeste diersoorten doen alles om zoveel mogelijk nakomelingen te krijgen: veel partners veroveren, zo vaak mogelijk paren. De wijfjes hebben aan veelvuldig paren weinig boodschap omdat ze daarmee hun aantal nakomelingen tóch nauwelijks kunnen beïnvloeden. Zij gaan niet voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. Ze kiezen uit het aanbod van mannen de mooiste, de sterkste, degene die de meeste kans geeft op gezonde en sterke kinderen. Zo klinkt de algemene strategie voor een zo groot mogelijk voortplantingssucces. Daar zijn echter vele, vaak bizarre uitzonderingen op.

Drilpiraterij

De bruine kikker: nadat een paartje in een sloot of vijver een bevruchte eiklomp produceerde, vertrekt het meteen. Andere mannetjes wrikken nadien de klomp open, kruipen erin en storten alsnog hun zaad uit. De meest brutale kikkers grissen een hoop dril zelfs weg van een paar terwijl de rechtmatige eigenaar, de normaal parende man, nog bezig is zijn zaad te lozen. Meestal is 84 % van de legsels gekaapt, vaak door meer dan één man. Mannetjes paren vaak eerst gewoon om nadien de drilmarkt af te schuimen.



Seksuele wapenwedloop

De schaatsenrijders vechten hun grote conflict letterlijk uit als een mannetje een vrouwtje tegenkomt. De man springt gewoon bovenop de vrouw die daar meestal niet van gediend is. Een worstelpartij ontstaat waarbij de vrouw probeert de man van zich af te schudden.

Tijdens de paring zit de man op de rug van de vrouw en hij blijft na afloop nog een poos zitten om te voorkómen dat ze nog eens door een ander wordt genomen, omdat zijn sperma dan grotendeels ongebruikt blijft. Die bagage kost het vrouwtje ongeveer 20 % extra energie en het remt haar in haar bewegingen. Een vrouw met een man op haar rug kan minder makkelijk ontsnappen aan roofdierpjes en minder vlot voedsel zoeken. De meeliftende man is bovendien een profiteur: wanneer een vrouwtje voedsel vindt, buigt hij naar voren en pikt het af. Hij krijgt dus meer binnen dan zij. Wanneer een roofdierpje vanonder aanvalt, krijgt hij het vrouwtje 't makkelijkst te pakken, terwijl het mannetje gauw weg springt. Voor vrouwen is de paring dus een zeer oneerlijk gebeuren. Vrouwtjes ontwikkelen daarom uitsteeksels op het achterlijf die het voor mannen moeilijker maken om hen vast te pakken. Maar mannen krijgen grotere grijpers waardoor ze zich toch aan de vrouwtjes kunnen vasthouden. De bewapening van mannen en vrouwen gaat wel gelijk op waardoor de uitkomst van het conflict ruwweg dezelfde blijft.

Pech voor de vrouwtjes!



Steekspel

Bedwantsen: overdag laten deze insecten zich niet zien. Ze zitten verstopt in allerlei hoekjes en gaatjes. 's Nachts komen ze tevoorschijn voor hun bloedmaal en de slachtoffers houden lelijke en jeukende plekken over aan hun beten.



Van paren kun je bij deze beesten eigenlijk niet spreken.

Het mannetje injecteert zijn sperma namelijk bij het vrouwtje in het bloed met een penis als een injectienaald. Die traumatische inseminatie laat een zwart litteken achter. De vrouwen hebben wel een vagina, maar daar hebben de mannen geen boodschap aan; die dient alleen om eitjes te leggen.

De huisman

In stromen en rivieren maakt de mannelijke stekelbaars een nest en wacht op een vrouwtje met eieren. Zodra er een verschijnt, valt hij haar aan, omdat hij door het continu verjagen van mannelijke rivalen zo wild is geworden dat hij alles en iedereen die in de buurt van zijn nest komt te lijf wil.



Het volwassen vrouwtje met eieren is echter niet bang en toont haar gezwollen buik. Het mannetje schiet weg naar zijn nest en toont haar waar hij haar eieren wil hebben. Ze volgt langzaam. Hij schiet weer op haar af, alsof hij wil aanvallen en blijft zo ritmisch heen en weer dansen tussen nest en vrouwtje. Zo ontstaat een rituele, formele zigzagdans.

Hij toont haar de ingang van het nest door er in te porren. Als ze er in zwemt, wrijft hij langs haar staart tot ze kuit schiet. Dan perst hij zich achter haar aan en bevrucht de eieren. Nadien verliest het vrouwtje voor hem al haar aantrekkingskracht. Haar partner valt aan en verjaagt haar uit zijn gebied. De eieren en de jonkies zijn verder alleen zijn zorg.

Extreme monogamie 1

Mannetjes van de zijdespin hebben het moeilijk: ze moeten zien te paren met een vrouwtje dat vier keer zo groot is en dat hem liever opeet dan zijn nageslacht te baren. Vervolgens moet hij uit alle macht zien te voorkomen dat rivalen in de buurt van zijn bezwangerde vrouwtje komen.



Hun bijzondere techniek bestaat er in tijdens het liefdesspel de eigen genitaliën af te bijten en nadien te rennen voor hun leven. Hun geslachtsdelen blijven tot na de paring in het vrouwtje aanwezig en blokkeren zo de ingang voor andere mannetjes.

De eunuchen blijven nadien wel in de buurt van 'hun' vrouwtje om andere mannetjes aan te vallen die ook willen paren. De eitjes van de vrouwelijke zijdespin kunnen nl. verschillende keren bevrucht worden.

Penisgevecht

Bananenlakken zijn knalgele, grote naaktslakken van 20 cm lang. Als je ze ziet denk je dat er een banaan op de grond ligt. Twee slakken paren achtereenvolgens met elkaar: eerst treedt de ene slak op als mannetje en als die klaar is worden de rollen omgedraaid. Bij elkaar duurt de paring van deze dieren behoorlijk lang, soms wel vier uur.



Het komt herhaaldelijk voor dat de ene slak de penis van de andere slak afbijt. Degene die als vrouwtje paart draait haar kop in een U-bocht en begint het apparaat van haar partner te bewerken met haar rasptong, terwijl die nog in haar zit. De ander kronkelt om vrij te komen maar dat lukt niet. Ook het afkauen duurt een hele tijd, rustig een uur.

Het gaat om een uit de hand gelopen concurrentieslag tussen de mannetjes. Het is voordelig om andere mannetjes schade toe te brengen omdat je dan zelf meer nakomelingen kunt krijgen.

De onverbiddelijke zoener

De ‘romantische’ gestreepte octopus (pacific striped octopus) brengt tijdens het paren een aantal dagen met zijn partner door en deelt eten. Ze zoenen door hun bekken op elkaar te plaatsen.



Het paargedrag van deze octopus is anders dan het paargedrag van andere octopussen. Mannelijke octopussen delen meestal hun sperma in een spermazakje op een afstand van het vrouwtje, die het vervolgens opslaat in haar lichaam.

Vandaag niet schat....en in geen 80.000.000 jaar!

Het raderdiertje uit de orde Bdelloida heeft al tachtig miljoen jaar op rij geen seks. Aseksuele voortplanting heeft zo zijn nadelen. Er vindt namelijk geen uitwisseling van genen plaats, waardoor de evolutie van zulke soorten vaak stil komt te staan. Toch is de soort er nog steeds. Dat komt omdat het raderdiertje



DNA eet in organisch afval, daar ligt hun leefomgeving namelijk vol mee. Daardoor bezitten ze oa. genen die enkel voorkomen in microben.

Verkrachting

Als mannetjesdolfijnen seks willen, gaan ze samen op pad om een vruchtbaar vrouwtje te stelen van een andere groep dolfijnen. Nadien proberen ze haar te verleiden, maar als ze probeert te vluchten beginnen de mannetjes haar te bijten en in elkaar te slaan met hun vinnen. Ze houden haar



gevangen en copuleren allemaal met haar (soort van seksslaaf) tot ze een dolfijnbaby krijgt. Ofwel verstoten ze haar nadien ofwel doden ze op gruwelijke wijze de baby zodat de seksorgie kan doorgaan.

(SVdB)

Even dieper graven

¿Qué?

BROODFOK



Dierenrechtenorganisaties klagen sinds enkele jaren ‘broodfok’ aan. Broodfok is het massaal kweken van dieren met als enige doel veel geld te verdienen. Dit gebeurt via grootschalige import enerzijds (uit landen van het voormalige Oostblok of uit Nederland dat als doorvoerland dient), maar anderzijds ook in België met omvangrijke kwekerijen van honden en raskatten. In België worden jaarlijks tienduizenden honden geregistreerd in de nationale databank. Helaas zijn niet al deze dieren op een ethische manier verwekt en aan de man gebracht. Bij het kweken, de

import en doorverkoop van jonge puppy’s wordt te weinig rekening gehouden met het fysieke of mentale welzijn van de ouderdieren of de jongen. De moederhonden beginnen hun ‘carrière’ als fokteef vaak al op zeer jonge leeftijd. Ze worden iedere loopsheid gedekt en dienen hun hele leven lang enkel en alleen als ‘fokmachine’. Tijd om hun lichaam te laten herstellen is er niet, want ze moeten ‘opbrengen’.

Deze teefjes hebben doorgaans geen enkele vorm van menselijk contact, zien zelden of nooit het daglicht en hebben geen baasje dat hen af en toe een aai geeft of eens met hen gaat wandelen. Hun hele leven lang verblijven ze in een (vaak voormalig varkens)hok, tot ze er lichamelijk aan kapot gaan. Als ze op oudere leeftijd te weinig pups voortbrengen, worden ze in het beste geval gedropt in het asiel. Er zijn er ook die minder ‘geluk’ hebben en sterven in het hok waar ze nooit uitkwamen. De teefjes die toch een tweede kans krijgen, vertonen vaak ernstige verminkingen door mishandeling en gebrek aan zorg.

Geen enkele hond zou in een vuile stal moeten opgroeien, moeten (over)leven op droog brood, of zonder enige liefdevolle menselijke aandacht zijn leven moeten leiden. Een broodfokpup wordt ook niet zelden te vroeg bij de moeder weggehaald (vóór 8 weken), om zo snel mogelijk geld op te brengen.

Hierdoor krijgen ze de sociale vaardigheden van het moederdier niet mee, en vertonen deze honden al snel gedragsstoornissen gaande van verlatingsangst tot agressie.

Broodfok is dus voor zowel mens als dier nefast.

(SVdB)



RIP, OEF! NEVER COME BACK...

Moeder Natuur was soms verrassend creepy bezig. Deze creaturen wil je zelfs niet in je ergste dromen tegenkomen....

Helicoprion (uitgestorven: 225 miljoen jaar)

Jawel! Een haai met een cirkelzaag in zijn muil!
Zo'n 280 miljoen jaar geleden was die haai de baas van de oceanen. Hij had een onderkaak, ook wel een tandkrans genoemd, die hij kon draaien. Zodra het monster een prooi had gevangen met zijn bek, draaiden de tanden namelijk als een soort cirkelzaag naar binnen toe.



Megalodon (stierf 1,5 miljoen jaar geleden uit)

De 20 meter lange Megalodon behoort tot een van de grootste zeejagers ooit. Hij verscheen 18 miljoen jaar geleden in de oceanen, ongeveer gelijktijdig met zijn neefje de witte haai. Hij kon zijn bek tot wel twee meter opensperren en daarvoor praktisch alles eten wat hij tegenkwam.

De Megalodon is erg populair bij Photoshopfanaten ;-).



Mongolarachne

De Mongolarachne was een spin ter grootte van een kleine hond. Het is de grootste spin die ooit bestaan heeft. En ze waren ook nog eens uitstekende jagers. Niet alleen maakten ze een gigantisch web, ze konden ook kleine netjes weven die ze vervolgens over een prooi heen gooiden.



Arthropleura

Een reusachtige miljoenpoot die 2,5 meter lang werd en zo groot als een auto was. Arthropleura leefde vooral in de destijds warme en vochtige moerassen van Schotland

en Noord-Amerika, wat toen nog één landmassa was. Toen de aarde droger werd en tropische oerwouden langzaam veranderden in droge vlaktes, stierf de megamiljoenpoot uit.



Cameroceras

Deze gigantische voorvader (12 meter lang) van de inktvissen en octopussen was sterk

genoeg om hele zeeschorpioenen te slopen. Hij leefde in het Ordovicium tijdperk, 485 tot 443 miljoen jaar geleden. Op zijn tong zaten allemaal kleine tandjes waarmee hij zijn prooien leeg schraapte.



(SVdB)

OORLOGSDIEREN

Mensen gebruiken al heel lang dieren bij hun oorlogsvoering. Zo trok de Carthaagse generaal Hannibal met zijn olifanten de Alpen over, staken de Grieken varkens in brand om hun vijanden in verwarring te brengen en gebruikten de Sovjets honden met explosieven als antitank wapens.

Ook **katten** werden op praktische wijze ingezet op het slagveld. Zowel tijdens de WO I als WO II waren de dieren van levensbelang: ze bewaakten voedselvoorraden tegen ratten, deden dienst als legermascottes en werden ingezet om gaswolken te detecteren.

De oude Romeinen zetten **varkens** in bij hun oorlogsvoering. Hun gekrijs schrikt andere diersoorten behoorlijk af. Sterker nog, paarden en olifanten raken geheel in paniek als zij dit geluid horen. Wanneer de Romeinen vijandelijk terrein naderden, hongerden ze de varkens een aantal dagen uit om ze vervolgens los te laten in de kampen en dorpen van hun vijanden.



Naar alle waarschijnlijkheid is de **olifant** als oorlogsdier voor het eerst ingezet in het oude India. Hoewel de olifant voor geen enkel ander dier bang is, is er één diersoort die deze reus de stuipen op het lijf jaagt, nl het gekrijs van varkens!



De bevelhebbers van het oude Perzië worden gerekend tot de eerste gebruikers van de **postduif**. Vele oorlogen later – om precies te zijn tijdens WO I en WO II – werd er meer gebruik gemaakt van duiven dan van de telegramdienst. De Amerikanen richtten een special opleidingscentrum voor duiven op.



Hier werden de dieren getraind in het zo snel als mogelijk verspreiden van berichten.

Geen enkel ander dier heeft een grotere rol van betekenis gespeeld bij oorlogsvoering dan het **paard**. Paarden moesten strijdswagens trekken, soldaten dragen en allerlei benodigheden vervoeren. Al met al zijn er vele paarden gesneuveld. Zo zijn er tijdens WO I ongeveer 8.000.000 paarden gedood.



De afgelopen 40 jaar maakt de marine van de VS gebruik van **dolfijnen**.

Ze werden zowel in de Vietnamoorlog als in die met Irak ingezet. Dolfijnen zijn nl. heel goed in staat om mijnen op te sporen. Verder doet de intelligente dolfijn dienst als onderwatergids. Het dier helpt zowel de marine als de vijanden bij hun tocht langs verraderlijke punten.



(SVdB)

Even dieper graven

Helden van de maand

Diesel, de Mechelse herder

Op 18 november 2015, een paar dagen na de gruwelijke en laffe IS-aanslagen in Parijs (13/11), werd politiehond **Diesel** tijdens een raid in een appartement in Saint-Denis (voorstad van Parijs) doodgeschoten.

De 7 jaar oude Mechelse herder (een teefje) ging bij een belegering als eerste naar binnen om te controleren of de buurt veilig was. IS-terroristen raakten haar met verschillende kogels waarna ze aan haar verwondingen overleed.



Diesel kreeg kort na haar dood de hoogste Britse onderscheiding voor dieren, nl. de **Dickin Medal**, een prijs die wordt uitgereikt aan dieren die uitzonderlijke moed hebben getoond. Normaal gezien krijgen enkel Britse dieren die zich tijdens een oorlog heldhaftig gedragen hebben, deze medaille. Maar in uitzonderlijke omstandigheden kunnen ook dieren uit andere landen de prijs ontvangen. Al dertig honden, tweeëndertig postduiven die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ingezet, drie paarden en een kat kregen de prijs.

Uit solidariteit schonk Rusland de puppy **Dobrynia** aan Frankrijk. Dobrynia is genoemd naar de gelijknamige Russische held die symbool staat voor kracht, moed en altruïsme.

Wang Yan

Wang Yan, een Chinese miljonair uit Changchun, maakte zijn fortuin op aan de bouw van een dierenasiel. Daarmee redde hij 2.000 honden van de slacht. Zijn geliefde hond verdween 3 jaar geleden. Hij zocht overal en ook in het plaatselijk slachthuis waar hij gruwelijke tafereelen zag maar ook daar vond zijn hond niet terug.

Hij besloot een eigen opvangcentrum voor honden te bouwen, kocht het slachthuis en richtte een dierenasiel op in een verlaten staalfabriek. Hij voorzag alle honden van medische behandeling en voedsel waardoor hij grote schulden maakte. Ondertussen zijn vele honden geadopteerd.



Zwerfhonden zijn een groot probleem in China. Ze worden vaak geslacht voor hun vlees en verkocht op lokale markten.

(SVdB)

Even dieper graven

Limelight

't Paperke richt iedere maand de spotlight op een bijzonder kunstenaar.

CASSIUS COOLIDGE

Cassius Marcellus *Coolidge* (1844 -1934) was een Amerikaanse autodidact die aan het eind van de 19e eeuw panelen beschilderde voor kermissen en jaarmarkten.. Zijn vrienden noemden hem 'Cash'. Hij vervaardigde de bekende grote houten schotten waar je als publiek je hoofd door een gat kunt steken voor een komische foto. Voor de lokale krant maakte hij cartoons maar hij werd uiteindelijk het meest bekend met zijn lucratieve 'Card playing dogs' voor de sigarenfabrikant *Brown & Bigelow*.



Hij zou de uitvinder van dit genre blijken, later door velen geïmiteerd. Dertig jaar lang schilderde Coolidge honden in menselijke posities en dit voor lokale tabaksfabrikanten. Het duurde tot 1903 vooraleer hij benaderd werd door



A Bold Bluff

Brown & Bigelow. Zij betaalden hem 10.000 dollar voor 2 schilderijen waarin honden sigaren paffen en poker spelen. Uiteindelijk maakte hij 16 schilderijen voor deze firma.

Verrassend genoeg werden van de, door de officiële kunstwereld genegeerde, schilderijen in 2005, twee van zijn prenten 'A Bold Bluff' en 'Waterloo' op een veiling elk voor bijna zes miljoen dollar verkocht.

Zijn serie van 9 platen met antropomorfe honden zijn lang voorbeeld geweest van de smaak van de 'working-class' in de Verenigde Staten.

Meer uitleg over de betekenis van de pokerspelende honden vind je op: www.dogsplayingpoker.org/gallery/coolidge/



Waterloo

(SVdB)

Even dieper graven

Filmrecensie: Charlotte's Web

Tekenfilm uit 2006 gebaseerd op het gelijknamig kinderboek van de Amerikaanse schrijver E.B. White (1899 - 1985), van wie eerder 'Stuart Little', een boek over de avonturen van de kleine, eigenwijze muis Stuart die menselijke ouders heeft, succesvol is verfilmd.

Fern is een klein meisje op een boerderij waar juist een varken is bevallen van 11 kleintjes. Omdat deze zeug er maar 10 kan voeden besluit de boer, de vader van Fern, om het kleinste en zwakste varkentje te doden.

Fern wil dit niet en belooft zelf voor het big te zorgen. Ze noemt het biggetje Wilbur.

Na een tijdje verhuist Wilbur naar de stal aan de overkant van de weg omdat Fern naar school moet. Ze bezoekt hem iedere dag.

Ondertussen wordt Wilbur vriendjes met de andere dieren in de stal en vooral met de wielwebspin Charlotte.

Op een dag vertelt de rat Templeton dat Wilbur maar tot kerst zal leven want dat de mensen hem dan zullen opeten. Charlotte wil het varkentje redden van een zekere dood. Ze wil de boer overtuigen van Wilburs unieke persoonlijkheid opdat hij over een paar maanden niet zou dienen als hoofdgerecht tijdens de kerstmaaltijd. Charlotte kan dat omdat ze een uniek talent heeft: ze kan woorden weven in haar web. Ze redt Wilbur die nadien de eitjes (de kroost) van Charlotte moet redden.

Charmante familiefilm, mooi in beeld gebracht. Ik heb ervan genoten en leefde zowel mee met Wilbur als met Charlotte. Spinnen hebben hun smoeltje niet mee maar deze Disneyfilm zorgt ervoor dat jong en oud sympathie krijgt voor deze schrandere spin en bij uitbreiding misschien wat meer respect krijgt voor de goede dingen die spinnen doen.

Wist je bijvoorbeeld dat slimme paardenhouders in hun stallen nooit spinnenwebben kapot maken? Spinnen zijn namelijk goede dazenvangers. Hoe meer spinnen in de stallen, hoe minder de dazen een plaag vormen voor de paarden. (SVdB)



't Mag ook grappig zijn

Quotes

Van alle wilde dieren is een jongetje het moeilijkst om te temmen.

Plato (427-347v.C.), Grieks filosoof

De mens is biologisch gezien het verschrikkelijkste van alle roofdieren, en bovendien het enige dat systematisch de eigen soort als prooi kiest.

William James (1842-1910), Amerikaans psycholoog en filosoof

De zomer is het seizoen waarin de toeristen zich van hun beschaving en hun huisdieren ontdoen.

Dimitri Verhulst (Geb. 1972), Belgisch schrijver en dichter

Dieren hebben deze voordelen tegenover de mensen: zij horen de klokken niet slaan, zij sterven zonder dat ze een idee hebben over de dood, zij hebben geen theologen, hun laatste momenten worden niet gestoord door onwelkome en onaangename ceremonieën, hun begrafenissen zijn kosteloos en niemand begint een proces over hun laatste wilsbeschikkingen.

Voltaire (1694-1778), Frans satiricus en filosoof

Proeven met dieren vind ik een afschuwelijk idee; ze worden altijd erg zenuwachtig en dan geven ze foute antwoorden.

Stephen Fry (Geb. 1957), Engels acteur en schrijver

Alle dieren behalve de mens weten dat het voornaamste doel van het leven is ervan te genieten.

Samuel Butler (1835-1902), Engels filosoof en romanschrijver

Dieren menselijke eigenschappen toeschrijven is hen degraderen.

Rémy de Gourmont (1858-1915), Frans dichter en romanschrijver

Alle katten zijn mooi en alle dieren interessant, zelfs de ratten. Zoveel kan je van de mannen niet zeggen.

Patricia Highsmith (1921-1995), Amerikaans schrijfster van moordverhalen

Lees je in het natuurboek hoe de dieren leven, in het kookboek lees je hoe het verder gaat.

Midas Dekkers (Geb. 1946), Nederlands bioloog en schrijver

De enige manier om van jagen een echte sport te maken is de dieren geweren geven zodat ze terug kunnen schieten.

Lewis Grizzard (1946-1994), Amerikaans columnist

't Mag ook grappig zijn

Klaverliefde

MET ALLE CHINEZEN, MAAR NIET MET...



EXAMENVRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat is polygamie? Schrik hebben in kleine ruimten.

Wat is een zelfstandig journalist? Een taxfree-journalist. (freelance).

Wat hangt binnen in een klok? Een tepel.

Verklaar de naam van de stad Babylon: daar is een belangrijke baby geboren.

Waarom moesten in de Middeleeuwen de vuren 's nachts gedoofd worden? Omdat de aarden potten anders smolten.

Tijdens de 'ovatie' is de vrouw vruchtbaar. (ovulatie)

Een betovergrootvader is een bedlegerige overgrootvader die zich in een terminale fase bevindt.

De walvis voedt zich met 'micro-orgasmen'. (micro-organismen)

Neanderthalers herken je aan hun botten want die waren nog niet van rubber.

Geef een symptoom van zware brandwonden: assen.



VERTAALBLUNDERS VAN OVER DE HELE WERELD

Hotel bedroom, Japan:

Gueste are requested not to smoke or do other disgusting behaviours in bed.

Doctor's surgery, Rome:

Specialist in women and other diseaseses.

Zoo, Hungary:

Please, do not feed the animals. If you have any suitable food, give it to the guard on duty.

Restaurant, Nairobi:

Customers who find our waitresses rude ought to see the manager.

River highway:

Take notice: when this sign is under water, this road is impassable.

Men's lavatory, Japan:

To stop leak, turn cock to the right.

Poster:

Are you an adult that cannot read? If so, we can help.

Restaurant:

Open seven days a week, and weekends too.

Cemetery:

Persons are prohibited from picking flowers from any but their owm graves.

't Mag ook grappig zijn

Rariteitenkabinet

MISS PIGGY



Beroemd Muppetvarken dat helemaal niet kan zingen en zwaar verliefd is op Kermit de kikker. Iedereen die iets doet dat haar niet aanstaat, mept ze keihard omver. Waar wacht ze op om killer *Walter Palmer* te vloeren en een lesje te leren?

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES



4 groene vechtkikkers die niet verliefd zijn op miss Piggy maar wel heel verlekkerd op pizza. Ze maken bad guys vakkundig in maar slechterik *Walter Palmer* lieten ze tot nu links liggen. Die man hoort echt wel dringend aangepakt te worden en zo snel mogelijk opgesloten in een kooi zodat de schade voor de *Big Five* (buffel, leeuw, luipaard, neushoorn, olifant) ingeperkt wordt.

WALTER PALMER



Rijke bloeddorstige schurk uit de USA die via inkomsten uit tandentrekkerij niets beter weet te doen dan overall (en tot nu toe 43) zeldzame dieren op vaak onwettige wijze op te jagen en ongestraft af te maken. Hij doodde op zeer laffe wijze Cecil, een beschermde leeuw in Zimbabwe, en betaalde daar 54.000 dollar voor. Er zijn nobeler manieren om geld uit te geven...

DE REDDERTJES



2 dappere muizen die liefst kinderen in nood redden. Spijtig genoeg zijn ze vele maatjes te klein om alle mannelijke en vrouwelijke Walter Palmers van deze wereld te bekampen en te verhinderen bedreigde dieren te doden. Wie neemt de handschoen op en helpt onze planeet beschermen tegen zulke gewetenloze wolven?

(SVdB)

't Mag ook grappig zijn

Nutteloze weetjes

Een kip met bruine oorlellen legt bruine eieren.

De egel leefde al in de tijd van de dinosaurïërs.

Een slak kan 3 jaar achter elkaar slapen zonder te eten.

Een degenkrab heeft blauw bloed.

Ratten zorgen zo snel voor nageslacht, dat ze na 18 maanden meer dan 1 miljoen nakomelingen kunnen hebben.

Een eendagsvlieg leeft langer dan een dag.

Een olifant is fysiek gezien niet in staat om te springen.

Het hart van een blauwe vinvis is zo groot als een kleine auto.

Een leeuw paart in de bronsttijd soms wel 50 keer per dag.

De tong van een giraffe kan bijna een halve meter worden.

Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersens.

De doopvontschelp is de grootste schelp op Aarde.

FAC Affairs

Munnange

Munna-watte?

Munnange is een Gentse vzw met een centrum voor psychosociale hulpverlening in Oeganda. Munnange betekent 'mijn vriend' in het Luganda en symboliseert waar Munnange voor staat, namelijk een luisterend oor zijn. Munnange werd opgericht in 2011 door enkele Belgische psychotherapeuten.



Vzw Munnange denkt met een open geest, vanuit respect voor elke eigenheid, godsdienst of kleur. Wij vinden het onaanvaardbaar om in een wereld te leven waarin intelligente en gemotiveerde jongeren en ouderen die graag hun steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling en vooruitgang van hun land die kans niet krijgen omdat ze teveel en te vaak benomen worden door zorgen, persoonlijke problemen of familiale spanningen.

Werking

Munnange counseling center bevindt zich op het domein van Nkumba University in Entebbe. We hebben momenteel twee fulltime counselors, Micheal en Jamilah, in dienst. Munnange counseling centrum tracht tegemoet te komen aan de gevolgen van psychisch lijden en emotionele noden waarbij geen of te weinig toegankelijke hulp kan worden geboden. Concreet doen we dit door het installeren en uitbouwen van een aanbod van psychologische hulpverlening. Er is gebrek aan opgeleide hulpverleners, aan know how en aan een concreet hulpverleningsprogramma of aanbod op scholen en universiteiten om aan deze psychologische ondersteuning tegemoet te komen. Veel jonge Oegandezen worden geconfronteerd met familiale problemen, een moeilijke thuissituatie, seksuele problemen, emotionele problemen, gezondheidsproblemen (HIV/Aids) en trekken aan de alarmbel.

Vanuit de overtuiging dat we voor deze jonge mensen en hun omgeving het verschil kunnen maken werd vzw Munnange opgericht. Munnange werkt nauw samen met scholen, weeshuizen, de politie, gezondheidscentra en dorpsgemeenschappen. In deze samenwerkingen willen we jongeren en hun omgeving de kans geven beroep te doen op onafhankelijke en neutrale counselors bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen, een luisterend oor vinden, advies kunnen krijgen en een plek vinden om even tot rust te komen.

De hulpverlening die Munnange biedt is gratis. Onze counselors gaan op vaste tijdstippen naar de scholen, de weeshuizen en de politie om er een individuele en/of een groepsgerichte hulpverlening aan te bieden. Onze samenwerkingspartners faciliteren de gesprekken door bijvoorbeeld een lokaal te voorzien, maar alle andere kosten verbonden aan de hulpverlening worden door Munnange gedragen (verplaatsingskosten, aankoop materiaal, opleiding en vorming, lonen van de counselors).

Munnange is een zelf bedruipende vereniging die fondsen bijeen probeert te brengen door het organiseren van fundraising activiteiten en door de onvoorwaardelijke financiële steun van sympathisanten die geloven in het project.

Oeganda

Oeganda is een prachtig land in Oost-Afrika, bij het Victoriameer, het wordt dan ook niet voor niets 'de parel van Afrika' genoemd. Elk jaar organiseert Munnange een inleefreis naar Oeganda, waarbij we onze reizigers de kans geven om Oeganda, maar ook ons project beter te leren kennen.

Meer weten?

Bezoek onze website www.munnange.be of neem eens een kijkje op onze facebookpagina 'Munnange Counselling Centre'. Heb je zin om je ook in te zetten voor Munnange? Dat kan! Stuur een mailtje naar: munnange.vzw@gmail.com.



MARIPOSA

MARIPOSA – EEN SENSUELE MINDFUCK

nieuwe productie van theater Het Brein

28/01/2016 - Evelyne Janssens, een 24-jarige studente aan Ugent én ambitieuze theatermaakster, stelt op 19 februari in theaterzaal Scala te Gent met trots haar derde productie voor. Als oprichtster van theatergezelschap Het Brein regisseert en acteert ze in haar zelfgeschreven theaterstukken.

MariPoSa, het derde theaterstuk van Evelyne Janssens, gaat over seks (ualiteit), vrouw-zijn, eenzaamheid en waanzin. Amandine, een jonge psychologe, raakt volledig in de ban van haar patiënte Agnes, die ze om duistere redenen maar niet uit haar privéleven kan houden. Hierdoor komt haar relatie met Ward onder grote druk te staan en dreigt hun bizarre driehoeksverhouding uit te monden in geweld, bedrog en vernieling.

Naast MariPoSa, verbaasde Evelyne al eerder met de eveneens zelfgeschreven stukken ‘Tomà – de zottin en haar discipel’ (2014) en ‘The WIMAN Show’ (2015).

Het Brein is in mei 2014 opgericht als een feitelijke vereniging en is het geesteskind van Evelyne Janssens; gediplomeerd filosofe, lerares, psychologe en ongediplomeerd schrijfster, dichteres, zangeres en theatermaakster.

Meer informatie kan je verkrijgen bij:

Theater Het Brein

Pieter De Sutter, communicatieverantwoordelijke

Zonder-naamstraat 26

9000 Gent

Tel: 0475 270 710

Voor algemene vragen: 0486 686 619

w o r d e n
 K a n d e n
 f r i e
 a n d e n
 s t e n
 e e n
 A n d e r
 z i j n

E n d e z e
 f r i e
 a n d e n
 s t e n
 e e n
 A n d e r
 z i j n

'het Brein' stelt voor
 muzikaal tekst-
 & danstheater

16+

w o r d e n
 K a n d e n
 f r i e
 a n d e n
 s t e n
 e e n
 A n d e r
 z i j n

M
 a
 r
 i
 P
 o
 s
 a

Seks
 Eenzaamheid
 Waanzin

19 - 20 - 26
 februari 2016
 Scala Gent
 20u

Tickets: scalaplatform.be of 09/228.87.20

Interactief is leuk!

Getsjilp



Liefste lezer, voor deze rubriek rekenen we op wat er in jouw hoofd zoal rondgaat. Wil je iemand bedanken, iets leuks delen, je liefde verklaren,... het kan allemaal. Stuur wanneer je maar wil een mailtje naar scriptor@vppk.be met vermelding van deze rubriek !

“In het nieuwe semester ga ik minder lessen skippen.”

“Hoe slaagt Donald Trump er toch altijd in om de show te stelen? Onbegrijpelijk!”

“J.K. Rowling zit niet stil in 2016: nieuwe film, sorteerquiz, andere toverscholen,...”

“Zijn er eigenlijk mensen die gebaat zijn bij lessen om 8u30?”

“UGent confessions was weer mooi deze blok!”

“Ik las op hln.be dat popcorn time terug werkt... dat worden lange nachten!”

“Tijdens de blok ben ik schandalig veel gaan winkelen... vaarwel zuurverdiende centjes.”

Interactief is leuk!

Februariwedstrijdvraag

Win een bon van ACCO!

Nu het semester opnieuw begonnen is, kan het zijn dat je wel eens lang drukkerij Acco moet om schoolgerief aan te vullen. Om onze lezer hierbij te steunen kan je in deze editie van 't Paperke opnieuw een bon van Acco winnen!

De wedstrijdvraag is simpel: verzin een naam voor dit vreemde beestje!



Diegene die *voor 1 maart* de meest creatieve naam mailt naar scriptor@vppk.be wint!

Veel succes!

Groetjes van het benieuwde Scriptorenteam

SUDOKU

	3			1			6	
1					7			9
5	4			2			7	8
	5	7	9					
3				5				7
					8	4	9	
9	7			8			3	2
2			4					1
	1			7			4	

Oplossing + neen! 't Paperke niet omdraaien voor je alles hebt opgelost!

9	†	6	7	7	5	3	†	8
†	8	7	3	6	†	5	9	7
7	3	5	9	8	†	†	7	6
5	6	†	8	3	7	†	7	9
7	†	9	†	5	7	8	6	3
3	7	8	†	9	6	7	5	†
8	7	†	6	7	3	9	†	5
9	5	3	7	†	9	7	8	†
†	9	7	5	†	8	9	3	7

Woordzoeker: 2 keer 12!

D R
 O L X B
 O H W E S X
 R Ó B Y M K K Ę
 Z É À Û M Q O K Û Â
 A Z À F R Í Ì S Y E R D
 K D Ô P L L C Q P T Ī R Y C
 K À J À È E E Û W V A O E D N W
 E A Ò Û Ò Ì À J A O Â C Â M N U Á G
 N A L F O R O O V K Ú E Q D G E P F P E
 S O Ī V X Ô È Q S V E Í E Â I V N E V T
 Í É J È E U U D S M E U N O B W A Z
 Ê K J I L E D N I E W Ó S R K R
 E U P E X K A Û Â L K R A E
 Ó È A A I N Û A B A N T
 Ú N Ô È Ê A F A T S
 L O Û Ú A L I E
 É Á B K E M
 I D H E
 Â S

deindeijk
 een
 nieuw
 semester
 plus
 weekje
 vakantie
 klaar
 stomen
 voor
 lekker
 doorzakken

Û É E L I
 T Á Ò Û È F Ę R
 W V V Û N F I T
 E F E E A Ô Ô Â I
 N Ò W R R Z G Ä U E
 E W P L L Ò G A E Ę T J V X
 È S E A I E I G O L O H C Y S P L U Ú R
 F N I Ê E I À X L F Ü V Î R C Û E U E Z D
 Á I A G S F D Á T R K E W H U M A N E C Á D
 I Û D O O D E C N E G N I Z G J Ì J Ö J A À
 F P È G L Á N À W E T E N S C H A P P E N F
 W Û S A P N E T E I N E G J E L A I C O S Ī
 Ä Ī D Ę E Y N E T I U L F E R E I L F J
 Ô E Í X D Y P O
 P Ī S Ò

psychologie
 pedagogie
 sociale
 humane
 wetenschappen
 faculteit
 hierafuiten
 verliezen
 verlieft
 zingen
 dansen
 genieten

GELDSCHIETERS



Gemakkelijk bankieren op je smartphone?

Check de app KBC-Mobile Banking
en ontdek waarom we al jaren
uitstekende scores krijgen!
www.kbc.be/mobilebanking





VAB-Rijsschool
 ww.vabrijschool.be
 03/7803030
info@vabrijschool.be

Er is altijd een VAB-Rijsschool in je buurt. Meer dan 75 kantoren verspreid over Vlaanderen en mogelijkheid tot onmiddellijk online boeken via onze website.

In Gent vind je ons in de Gebroeders Vandeveldestraat 12 of op de Voskenslaan 330, in Sint-Amandsberg, Mariakerke, Deinze en Lochristi.

Waarom kiezen elk jaar 25.000 jongeren voor VAB-Rijsschool?

Onze rijsschool is een onderdeel van VAB. Die ken je waarschijnlijk wel van de pechhulp of als reisbijstandsorganisatie. VAB komt ook regelmatig in het nieuws met informatie en standpunten rond mobiliteitsthema's. Kortom, VAB en VAB-Rijsschool staan garant voor een professionele en kwaliteitsvolle rijopleiding.

Als je op zoek bent naar een kwaliteitsvolle rijsschool die je meer leert dan alleen maar vertrekken, schakelen en stoppen, dan ben je bij VAB-Rijsschool aan het juiste adres. Wij leren je op een verantwoorde en veilige manier deelnemen aan het verkeer. Want leren rijden is immers veel meer dan alleen de technische bediening van je voertuig onder de knie krijgen. Wij leggen je bijvoorbeeld ook de basisprincipes uit van ecologisch rijden, hoe je je best gedraagt in het verkeer, hoe je defensief moet rijden enzovoort.

In onze rijsschool kunnen we rekenen op een team van 300 enthousiaste instructeurs. Zij zijn actief in heel Vlaanderen, en worden permanent bijgeschoold in de meest recente rijtechnieken en pedagogische opleidingsmethodes. Zij zorgen ervoor dat elke kandidaat een kwalitatieve en individuele begeleiding krijgt, kortom: een opleidingsprogramma op maat van jouw behoefte.

Wat mag je van VAB-Rijsschool verwachten:

- * Professioneel opgeleide instructeurs
- * Moderne, recente leswagens, jonger dan 2 jaar met dubbele bediening
- * Wettelijk volledig in orde: verzekering, erkenning,...
- * Kwaliteitslabel "Q-For" èn een klantentevredenheidsindex van 96%
- * 98% van onze leerlingen raadt VAB-Rijsschool aan bij vrienden of familie
- * Meer dan leren rijden alleen: opleiding tot een veilige chauffeur
- * Lesprogramma op maat van je behoeftes

Breng deze pagina mee naar de rijsschool en betaal geen administratiekosten (waarde 25 euro - niet cumuleerbaar met andere kortingen).



DE NOBELE



FULL RANGE OF DIGITAL PRINTING SERVICES

Tutorial

bijles statistiek



acco

MAAKT KENNIS MET U

www.acco.be

amma

verzekerings
voor en door de zorgsector

Gooien met bloemetjes zonder bloempot er aan

DANKWOORD

In deze editie van 't Paperke gaat het thema over dieren en hun besognes, hun seksuele problemen en hun soms zeer enge voorouders.

Zoals gewoonlijk hadden we een overvloed aan documentatie en had dit Paperke dubbel zo dik kunnen zijn, volgestouwd met interessante kennis. Zelfs ook dan nog hadden we niet alle boeiende thema's over dieren kunnen behandelen. Helaas tenenkaas ...we hebben weer eens moeten snoeien...

Onze dank gaat deze maand uit naar onze burgemeester *Daniël Termont* en naar directeur van Vogelbescherming Vlaanderen *Jan Rodts* voor de tijd die zij uittrokken voor een interview met ons.

Ook *Gwen Debout*, lid van het Praesidium, en *Winnie de Poeh* werkten mee aan deze editie: thx!

Dankzij al die bijdragen werd dit Paperke weer helemaal geweldig!

Op naar een volgende, even goede editie van 't Paperke!

Team Scriptor 2015-2016

Philippe Sterkens



Bronnen

<http://onzin.hebberig.be/tekst/index.html>
<http://www.pienternet.be/homegegevens/Examenblunders.html>
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Wielwebspinnen>
<http://www.kunstbus.nl/literair/e.b.+white.html>
<http://weetjes.digiden.net/nl/dieren/>
<http://www.skynet.be/nieuws-sport/bizarre-nieuwtjes/dossier/109066/vreemde-verleidingstechnieken/590221/onze-favoriet>
<http://www.scientias.nl/bijzondere-stunts-van-moeder-natuur/>
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Gynandromorfisme>
 Boek: Het penisduel, Willy van Strien
<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2551423>
<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2551115>
<http://www.demorgen.be/wetenschap/-propere-romeinen-verspreiden-lintworm-enschaamluis-b741e839/>
<http://historianet.nl/wetenschap/middeleeuwse-zoologen-sloegen-er-eeen-slag-naar>
<http://m.knack.be/nieuws/belgie/puppy-s-uit-oost-europa-vier-voor-de-prijs-van-een/article-opinion-580675.html>
<http://www.demorgen.be/buitenland/paniek-neemt-toe-in-latijns-amerika-zika-virus-verspreidt-zich-snel-b9509736/>
<http://broodfok.jimdo.com/wat-is-broodfok/>
<http://www.metronieuws.nl/koffiepauze/2015/11/miljonair-blut-na-redden-van-2000-honden>
<http://www.nu.nl/wetenschap/4105671/octopus-zoent-tijdens-voortplanting.html>
<http://www.instituutvoorbeeldenvorm.nl/index.php?id=1341>
<http://www.flabber.nl/artikel/15-dieren-waarvan-je-blij-bent-dat-ze-uitgestorven-zijn-45578>



CASSIUS COOLIDGE (1844 -1934)



Poker Sympathy



New Year's Eve in Dogville